

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 6 / 2021

Mededelingen.

Er zal tot 1 maart 2021 geen kerkdienst worden gehouden omdat de Credokerk dan niet beschikbaar is. Via de app en de nieuwsbrieven zult u op de hoogte gehouden worden van het verder verloop.

De preek van 7 februari 2021 in een notendop.

Preek door Peter van den Worm

Thema: een gedreven gemeente

Hebreeën 12:1-3

We zijn een gemeente van de Here Jezus Christus.

Ons gemeenteleven staat onder druk vanwege de kans op een coronabesmetting.

Natuurlijk kan God je beschermen tegen deze virus. Reken maar dat Hij dat in de meeste gevallen ook doet. Maar we mogen God ook niet verzoeken.

En daarom doen we als gemeente mee aan de maatregelen die de overheid ons heeft geboden om de besmetting van het virus tegen te gaan.

Gelukkig merk ik dat we op afstand contact met elkaar houden. Dat is een goede zaak.

We mogen ons gemeente noemen omdat ons belangrijkste 'hebben en houden' gemeenschappelijk is. Het belangrijkste bezit van ons allen is toch: 'de Naam van de Here Jezus'. In **Johannes 16:23** staat dat we in die Naam tot God de Vader mogen bidden. Door de Here Jezus zijn we bevrijd van de zondelast en mogen we allen vrij zijn. We zitten allemaal in het zelfde schuitje en hebben allemaal de genade van God nodig; lees **Romeinen 3:23-24**. We zijn allemaal op weg naar het Vaderhuis waar de Here Jezus voor ons een woning heeft bereid (**Johannes 14:2**). Niet zo maar een verblijfplaats, maar een plaats bij de Here Jezus voor altijd.

We zijn gemeente Bethel Tempel Rotterdam en de Here heeft ons aan elkaar gegeven om samen op weg te gaan en samen te groeien in het nieuwe leven dat hoort bij de Naam van Jezus. Wanneer je alleen reist dan kan je je verhaal niet met een ander delen. Je kan ook niet een ander helpen met problemen die je op je reis ervaart. Maar omdat je in een groepje reist is het sowieso gezelliger, je hebt aanspraak en God wil door broeders en zusters tot je spreken en helpen. Wat fijn dat er een gemeente is die voor je kan bidden, je kan versterken maar ook een gemeente waarvoor je je kan inzetten om de broeders en zusters te laten groeien. Broeders en zusters kunnen je meenemen en je ondersteunen als je het even niet ziet zitten.

We zien dat in de bijbel ook sprake is van groepsvorming. We lezen in het boek Handelingen dat de eenheid van de gemeente enorm sterk was **Handelingen 2:41-47**.

We lezen ook over groepsvorming bij de 1e wonderbare spijziging in **Lucas 9:14**; groepen van elk vijftig mensen. We mogen God danken voor de broeders en zusters die we hard nodig hebben bij onze reis naar het vaderhuis.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Eigenlijk zijn we van alle gemakken voorzien bij onze reis naar onze hemelse bestemming.

- We zijn formeel benoemd als erfgenamen van God door verzoenende offer van de Here Jezus door het Woord van God.
- We hebben een Hemelse gids die ons dagelijks leidt, leert en vormt.
- En we hebben broeders en zusters met wie we onze ervaringen kunnen delen en voor wie we tot grote zegen kunnen zijn.

We worden vaak voor de keuze gesteld, net als Abraham en Lot om een tijdelijke verblijfplaats te kiezen; lees Genesis 13. We moeten dagelijks belangrijke beslissingen hierover nemen. Lot keek vooral naar wat voor ogen was en settelde zich bij de aardse rijkdommen en raakte daarin verstrikt.

In **Hebreeën 11: 9-10** lezen we dat Abraham, hier op aarde, in tenten heeft gewoond, omdat hij verwachtte te mogen komen in de stad die God voor hem had gebouwd. Wat we wel voortdurend voor ogen moeten houden is dat we als gemeente samen op reis zijn naar het Vaderhuis. Naar het huis dat de Here Jezus voor ons heeft bereid. We zijn allemaal op doorreis. We moeten we doorlopen en oog blijven houden op ons doel: de Here Jezus te ontmoeten in de lucht.

We lezen in de Hebreeën brief dat het nogal voor de hand ligt dat we de 'last van de zonde' met ons mee dragen en dat je moeite moet doen om van deze last af te komen. Door die last van zonde raak je makkelijk verstrikt, net als Lot.

Je kan helaas niet van de zondelast afkomen met goede voornemens. Je komt alleen van deze last af, als je oog gericht blijft houden op de Here Jezus. Je moet Hem scherp in de gaten blijven houden. Ik weet niet of u wel eens een druk evenement heeft bezocht waar je een gids bij nodig hebt om niet te verdwalen. Met een groepje van 50 mensen, zoals onze gemeente, in een grote menigte, mag je de gids niet uit het oog verliezen, want dan verdwaal je. Zo is het ook in ons gemeente leven.

We mogen met z'n allen geleid worden door de Heilige Geest en we moeten scherp zicht houden op de Here Jezus, op het Woord van God. Het Koninkrijk van God komt niet vanzelf naar je toe waaien, je moet het samen zoeken en vinden en samen op weg gaan om de beloften van God in ontvangst te nemen. De bijbel zegt de je het Koninkrijk van God kan vergelijken met een koopman, die mooie parels zoekt (Mattheüs 13: 45-46). Weet u hoe gedreven een koopman (ondernemer) kan zijn. Dag en nacht zal hij/zij klaar staan om zaken te doen om zijn/haar doel te bereiken.

Laten wij als gemeente Bethel Tempel Rotterdam allen deze gedrevenheid hebben om de Here Jezus te volgen op Zijn weg naar het Vaderhuis en niet blijven plakken aan wereldse begeerten.

Laten we open staan voor dezelfde gedrevenheid als van de Here Jezus, die het kruis heeft verdragen en schande veracht, vanwege de vreugde die Hem in het vooruitzicht is gesteld (Hebreeën 12:2).

De Here Jezus kijkt naar ons uit en ik hoop dat u allen, hier op aarde, net als Abraham in het geloof uit kijkt naar Hem.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl