

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 2 / 2021

Mededelingen.

Er zal tot 19 januari 2021 geen kerkdienst worden gehouden omdat de Credokerk dan niet beschikbaar is. Via de app en de nieuwsbrieven zult u op de hoogte gehouden worden van het verder verloop.

De preek van 10 januari 2021 in een notendop.

Preek door Peter van den Worm.

Het Licht van de wereld.

Lezen **Openbaring 22:13**.

Ik ben het Begin en het Einde.

'De wereld draait door' was tot voorkort een televisieprogramma.

En gelukkig voor ons draait de aardbol gewoon door.

Het eind van het jaar wordt opgevolgd door het begin van een nieuw jaar.

Het wordt weer lichter elke dag.

Opnieuw beginnen is een voorrecht. Bij de meesten van ons gaat het gepaard met goede voornemens, die bij velen ook al snel sneuvelen.

Het Begin en het Einde is en komt samen in de Here Jezus.

In de bijbel lezen we dat in het begin het Woord (de Here Jezus) bij God was. (Johannes 1:1)

In Genesis 1:1 staat dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat was het begin. Het einde van het Woord van God en misschien ook wel het doel van de hele schepping is het ontstaan van de Here Jezus Christus. En dan in het bijzonder de genade van de Here Jezus Christus waardoor de mens mag wonen bij God. De naam van Jezus werd door de Vader aan de Zoon gegeven toen Hij mens werd. En de naam Christus (= gezalfde) geeft de bediening /taak aan van de Zoon van God in de nieuwe schepping. De Here Jezus nam de taak op zich op de mensen te verzoenen met God en hen zonder vlek of rimpel voor te stellen aan God de Vader, dat is het einde (Lees Efeze 5:25-27).

Houdt het dan op? Nee dan begint de eeuwigheid en die kent geen begin of einde.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Op welke manier gaat de Here Jezus dit doen? Door het geven van genade. Dat lezen we in de allerlaatste vers van de bijbel.

Genade betekent 'geschenk'. Het is een cadeau van God aan alle mensen, dus ook voor u. (Titus 2:11).

Van een kostbaar geschenk mag je genieten en blij worden.

Voorals het een geschenk van Vader God is.

Het cadeau van God is heel persoonlijk, het is iets van Zich zelf.

Eigenlijk wil God Zijn Koninkrijk bij het begin al delen met de mensen. Daarom heeft Hij mensen willen maken naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis (Genesis 1:26).

Maar er was een kink in de kabel gekomen door de zondeval van Adam en Eva.

Maar de Here God had dit al voorzien en heeft bij de geboorte van de Here Jezus opnieuw licht in de duisternis geschapen. Dit licht was opnieuw bestemd voor de mensen, dat lezen we in Johannes 1:4. Hij wordt ook wel Zoon des mensen genoemd. De 1^e keer dat God het Licht bracht hier op aarde staat beschreven in Genesis 1:3.

Een geschenk of een cadeau is meestal ingepakt en moet uitgepakt worden als je wilt weten wat het is.

Ook in het nieuwe jaar kunnen we nog dit cadeau van God de Vader uitpakken en ontdekken. Het is nu nog steeds bestemd voor alle mensen. Niemand heeft het verdiend of maakt er aanspraak op vanwege zijn of haar verdienste.

Wat is het cadeau.

Het is licht, hemels licht dat wordt beschreven in Johannes 1.

Dat licht mogen we ontvangen van God in ons hart, in ons innerlijk en het laat ons de waarheid zien en het leert ons de wil van God te doen (Titus:2:12).

Ook in 2021 mogen we weer leven met dit Licht van God

en mogen we uitzien naar een daadwerkelijke hereniging met dit Licht.

Lees Jesaja 60:1-5

Jezus zegt Ik ben het Licht voor de wereld Johannes 8:12.

Wat een feest brengt dit cadeau van God teweeg in ons leven..