



Extra nieuwsbrief Kerst 2020 *Bethel Tempel Rotterdam.*

Kerstoverdenking: **Noem Hem Jezus**

Lieve broeders en zusters, door de lockdown, komt het stukje wat ik met u wil delen met kerst, via de video. Wat een uitvinding he, dat het ook zo kan.

Ik had u zo graag in levende lijve willen zien, maar een virus houdt ons tegen, jammer he.

Vorig jaar heb ik het gehad over hoe **u en ik** Hem noemen, onze Heer en Heiland, en heb ik de tekst van Jesaja aangehaald van "een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven en men noemt Hem, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.

Zo noemen wij Hem, ik heb ook verteld hoe shiphosten van de ss Hem noemen, "ik kan niet zonder Hem, Hij is mijn leven" en hoe Paulus Hem noemt: alles is drek vergeleken bij Hem, Hij is mijn Koning en mijn God.

Hoe een schrijver van het Opwekkingsboekje Hem noemt: U bent de Liefde van mijn leven.

Maar vandaag wil ik een stukje met u delen hoe God de Vader Hem noemt.

De engel Gabriël werd door God gezonden naar Nazareth, naar Maria en hij zei: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden, en zie u zult zwanger worden en een Zoon krijgen en u moet Hem de Naam Jezus geven.

Ook tegen Jozef wordt dat gezegd door de engel, u moet Hem Jezus noemen, dat betekent "God redt".

Meer dan 2000 jaar geleden vond er een Goddelijke verhuizing plaats van de hemel naar de aarde. En de Zoon van God werd Mens, en Hij kreeg toen de Naam van "Jezus" van God, de Vader. Voorheen heette Hij niet zo, Hij heette Ik Ben en nog vele andere Namen als Zoon van God.

Maar toen Hij geboren werd als mens kreeg Hij van God, de Vader de Naam van Jezus erbij.

Als je de Naam van Jezus noemt komt er de herinnering naar boven bij ons dat Hij op de aarde kwam en alles in de hemel verliet en arm werd en voor onze zonden stierf. Tot in eeuwigheid komt die herinnering bij je op als de Naam van Jezus wordt genoemd, **maar** niet alleen bij ons, **ook bij God, de Vader.**

En er staat in de Filippenzen (2:9-11) **Daarom**, door die daad, heeft God, de Vader Hem de hoogste plaats gegeven en Hem een Naam gegeven boven alle namen, zodat voor de Naam van Jezus **iedereen** in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen voor Hem en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

De Naam van Jezus is heel belangrijk voor God de Vader, bij die Naam krijgt God de Vader visioenen van de onvoorwaardelijke liefde van Zijn Zoon, Die alles gaf, een liefde tot de dood, en **die herinnering** bij Hem is heel groot, daarom zegt de Here Jezus tegen de discipelen en tegen ons: als je tot de Vader bidt, bidt dan in Mijn Naam.

Jezus weet hoe dierbaar Zijn Mensennaam is bij God, de Vader.

Petrus zegt in de Handelingen (3:6): Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus, de Nazarener (dat is Zijn Mensennaam), sta op en wandel. En de kreupele stond op, wandelende en springende en lovende God.

Dat geschenk, die Wonderbare Mensennaam van de Zoon van God is ook voor ons in 2020. In de Naam van **Jezus** daar is kracht, Hij maakt u vrij, In de Naam van **Jezus** daar is overwinning blij, over zonde en ziekte, alle macht der duisternis, door het geloof in die wondere Naam. U hoort nu een lied en daarna sluit ik het stukje af. Jezus just de mention of your Name.

Voor nu fijne en gezegende kerstdagen van Henk en van mij en een gelukkig en gezond nieuwjaar, **en wij hebben een bovennatuurlijk wapen gekregen**: Paulus zegt: Wat u ook zegt of doet, doe dat in de Naam van de Here Jezus en dank en bid ook tot God de Vader in Zijn Naam.(Kol. 3:17).

God zegene u.

Judith Tirion.

25 december 2020



Kerstoverdenking 2020: Anders dan anders?

Wat een bijzondere advent en Kerst hebben we dit jaar. Wie had ooit kunnen bedenken dat we dit jaar niet zelf kunnen beslissen met wie we Kerst vieren en hoeveel mensen we uitnodigen. In de kerk niet de volle banken en stoelen met veel gezang en geen kerstconcerten. Geen kerstmaaltijd met de hele familie en familiebezoek of meerdere gezinnen bij elkaar. Laten we teruggaan naar de tijd waarin de Here Jezus geboren werd. Dat was ook een tijd die Jozef en Maria zich anders hadden voorgesteld. Maria verbleef drie maanden van haar zwangerschap bij haar nicht Elisabet en Zacharias. Elisabet was ook in verwachting, wat voor haar leeftijd opzienbarend was. Ze had 5 maanden in een soort quarantaine gezeten (Lucas 1).

De komst van Maria verrijkte deze periode voor haar en bracht verbinding.

Lucas 1:41-43 En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de heilige Geest.

En zij riep uit met luider stem en sprak: *Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijn Heer tot mij komt?"*

Na thuiskomst van haar familiebezoek kwam de opdracht van keizer Augustus dat elke inwoner zich moest laten inschrijven in de plaats waar hij geboren was. Jozef en Maria moesten naar Bethlehem. Wie had kunnen bedenken dat Maria niet thuis zou bevallen, het zelfgemaakte wiegje stond al klaar in de babykamer. Alles liep anders dan gepland. *Geen vol ziekenhuis maar een volle herberg. Geen afgeschaalde zorg, maar ook geen vroedvrouw of verloskundige voor handen. Jezus had geen wiegje maar een kribbe. Er konden geen familie en vrienden op (k)raamvisite komen. Wel kwamen lokale herders op bezoek. Ze keken naar boven en zagen en hoorden de engelen die hen vertelden dat Jezus was geboren. De Hemel brak open en ondanks de omstandigheden dat Jozef en Maria niet in hun eigen woonplaats en huis waren, kwam God heel dichtbij in hun huidige omstandigheden. Hij was als Vader vanuit de Hoge zo nabij, dichterbij kan niet. Wij ervaren ook veel beperkingen deze Kerst. Net als toen worden wij uitgenodigd naar boven te kijken, voorbij onze omstandigheden. Bij God zijn geen beperkingen, Hij gaat door met Zijn plan. De geboorte van Jezus was het begin van Zijn verlossingswerk, Zijn reddingsplan. De Here Jezus kwam immers naar de aarde om te sterven voor onze zonden. Alleen zo kunnen we God onze Vader noemen. En Jezus zal terugkomen naar de aarde om ons samen te brengen met Zijn en onze Vader.*

Laten wij dit jaar, Kerst 2020, naar boven kijken en niet naar alle beperkingen. Wij mogen Jezus opnieuw verwachten, ooit zal er volle vrede zijn en zal er ook geen ziekte zijn. Laten we Hem aanbidden en onze Vader, God, heel dichtbij ons laten komen. In ons hart. Zo mogen we een Kerst vieren waarbij we misschien nog meer dan andere jaren de boodschap van Kerst uit mogen delen aan de mensen om ons heen. Dat kan op veel manieren. Dan wordt het voor veel mensen toch een feest van licht en warmte.

Gezegend Kerstfeest. "Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn; Tij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn! - Joh. de Heer 827

Corry van den Worm, december 2020

