

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 52/ 2020

Mededelingen.

Er zal tot 19 januari 2021 geen kerkdienst worden gehouden omdat de Credokerk dan niet beschikbaar is. Dus ook de kerstdienst gaat niet door. Via de app en de nieuwsbrieven zult u op de hoogte gehouden worden van het verder verloop.

De preek van 20 december 2020 in een notendop.

Preek door Peter van den Worm.

Lezen Lucas 1:5-7

Wat een voorbeeldig stel. Zacharias was priester en Elisabeth behoorde tot de dochters van Aäron. Ze dienden God zo goed als ze maar konden. De bijbel zegt dat ze onberispelijk leefden voor God. Je zou toch zeggen dat God dit stel ruim heeft gezegend. Misschien is dat wel het geval geweest, maar er was een enorm gemis in hun leven, ze waren kinderloos en dat maakte dat de mensen op hun neer keken. Inmiddels waren ze al op leeftijd en waren ze er misschien al aan gewend geraakt.

Als het de beurt is van Zacharias, om in het Heilige der Heilige dienst te doen, ontmoet hij de engel Gabriël die hem de boodschap brengt, dat God zijn gebed heeft verhoord en dat Hij en Elisabeth een zoon zullen krijgen waaraan ze veel blijdschap en vreugde zullen beleven. Had Zacharias dan in zijn ouderdom gebeden om een kind. Dat denk ik niet. Want als Gabriël hem vertelt dat hij een zoon zal krijgen, gelooft hij de engel nauwelijks. Hij vraagt aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is', we zijn beide al op leeftijd.

Hij was waarschijnlijk zijn gebed al vergeten. Maar Elisabeth en hij zullen er om gebeden hebben toen zij nog veel jonger waren. Je zou misschien dan zeggen dat als God toen zijn gebed had verhoort, dat het hem veel schande had gespaard.

Maar de les die we hieruit mogen leren is dat alles gaat op Gods tijd.

Hun zoon zou de heraut / voorloper van de Here Jezus mogen worden. Dat was een grote zegen. Ze moesten dus wachten op de komst van de Here Jezus.

Als je een kind krijgt waarvan gezegd wordt dat het zal zorgen voor grote blijdschap en vreugde in zijn omgeving, dan is dat een enorme zegen.

Dat ziet Zacharias ook later pas in.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Als we gaan discussiëren over het woord van God, dan moeten we één ding voorop stellen en dat is dat: 'geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn' (Lucas 1:37). Een andere vertaling zegt: 'Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn'.

We zullen soms lang op de vervulling van ons gebed moeten wachten net zo als bij Zacharias en Elisabeth. Je zou zeggen dat het voor hen niet meer had gehoeven. Maar geestelijk gesproken was de verhoring van hun gebed op latere leeftijd de kers op de taart. Wie krijgt op deze manier een gebedsverhoring. Het leven begon pas voor Zacharias en Elisabeth toen Johannes geboren werd. Het zou een feest worden zegt vers 14. De engel geeft Zacharias een teken. Hij zal niet meer kunnen spreken totdat zijn zoon geboren zal zijn. Soms moeten we stil wachten op God.

Als we gaan discussiëren over de beloften van God en we bekijken het vanuit ons aards perspectief dan kunnen we beter ons mond dicht houden.

Want God geeft de gebedsverhoring op Zijn manier, tot Zijn eer en op Zijn tijd.

Als dan de zoon van Zacharias geboren wordt is er commotie over zijn naam. Het is gebruikelijk dat een kind wordt vernoemd naar bijzondere mensen uit de familie. Hij zou bijvoorbeeld vernoemd kunnen worden naar zijn vader Zacharias.

Als Elisabeth aan geeft dat haar zoon Johannes moet heten, denken ze dat Elisabeth in de war is en gaan ze naar Zacharias. Zacharias kan dan nog niet spreken en schrijft op een lei dat hij inderdaad Johannes moet heten.

Op dat moment kan Zacharias weer spreken en hij geeft God lof en prijs.

Wat we hieruit kunnen leren is dat mensen de gaven van God voor hun zelf proberen te houden. We plakken onze naam er op. We willen Gods gaven gebruiken voor ons belang. Maar de gaven van God zijn gegeven tot Gods eer en tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Laten we eens kijken wat het verschil is tussen de naam Zacharias en Johannes. Zacharias betekent: ' God gedenkt of God onthoudt '. Johannes betekent: God is genadig. De voorloper van de Here Jezus Johannes de Doper bracht de boodschap dat de mens zich moet bekeren en worden gedoopt en vergeving van zonden mag ontvangen. De naam van Johannes sluit daar naadloos op aan. De naam van Zacharias past naadloos bij het leven van vader Zacharias. Jezus had gezegd in Johannes 14:13 dat we mogen bidden in Zijn Naam. En dat God het dan verhoort. Dit betekent dat de verhoring of de oplossing van ons probleem tot eer van God zal zijn. Misschien hadden Zacharias en Elisabeth wel gebeden om kinderen die dienstbaar zouden zijn aan God. Maar Gods gedachten en plannen voor Zacharias en Elisabeth waren veel te hoog om dit bij aanvang te kunnen begrijpen.