

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 51/ 2020

Mededelingen.

Wanneer de regels ongewijzigd blijven zullen we op 25 december 2020 kerstfeest vieren van 13.30 tot 14.30 uur.

Vanwege de coronaregels hebben we besloten om met maximaal 30 personen aanwezig te zijn. Er hebben zich reeds 30 broeders en zusters gemeld dat zij willen komen. Er kunnen dus geen nieuwe aanmeldingen meer bij.

Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal.

Bij binnenkomst kunt u dan het glaasje en een stukje cracker meenemen naar uw plaats. Het Woord zal worden verkondigd door Peter van den Worm.

Voorbede.

Voor de voorbereidingen van het Kerstfeest en voor de geestelijke groei van de Gemeente.

De preek van 13 december 2020 in een notendop.

Preek door Barry van Oertel.

Daniël.

Bij Daniël en zijn vrienden gold dat zij op een goed fundament hun geloof uitdroegen. Vlak voor de wegvoering van het volk Israël was er een opwekking die Daniël en zijn vrienden dicht bij God hadden gebracht. Het waren toen nog maar tieners. Tijdens de opwekking werd de tempel van God weer het middelpunt van hun leven. Daarbij was het offeren aan God een belangrijke dienst. Ook in ons leven moet de inwoning van God door de Heilige Geest centraal staan in ons leven en het offer van de Here Jezus moet daarbij het belangrijkste bronnen zijn waaruit we leven.

Daniël viel op omdat hij en zijn vrienden tot God hadden gebeden om hulp bij de advisering van de Koning. Nebukadnezar had een droom gehad die hem bezig bleef houden. Hij had al zijn adviseurs bij eengeroepen om de uitleg van de droom te geven. De moeilijkheidsfactor daarbij was dat hij droom niet zou vertellen. Iedereen protesteerde er tegen maar ze zouden alleen worden omgebracht als zij de droom niet konden uitleggen. De adviseurs zijn tegen de

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

koning dat alleen de goden dit zouden kunnen doen, en de goden woonden niet bij de mensen. Daniël en zijn vrienden keerden zich daarom tot hun God.

Als je psalm 130 leest, dan zou dat wel eens het gebed kunnen zijn dat zij tot God hebben gebeden.

Zij baden in het huis van Daniël. Dit huis had vensters die gericht waren op Jeruzalem (Daniël 6:11). In Jeruzalem stond de tempel en daarin woonde God tussen de mensen. Hun focus was dus gericht op God.

Hoe moeilijk het ook voor u en mij is, wanneer we het antwoord of oplossing van God verwachten, zal Hij ons niet beschamen. Lees psalm 25:3a en Romeinen 10:11.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl