

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 50/ 2020

Mededelingen.

Wanneer de regels ongewijzigd blijven zullen we op 25 december 2020 kerstfeest vieren van 13.30 tot 14.30 uur.

Vanwege de coronaregels hebben we besloten om met maximaal 30 personen aanwezig te zijn. Er hebben zich reeds 30 broeders en zusters gemeld dat zij willen komen. Er kunnen dus geen nieuwe aanmeldingen meer bij.

Vandaag was een goede repetitie om met 30 personen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, we waren met 27 personen.

We vierden de 2^e advent zondag.

Ter gelegenheid hiervan ontstak Corry een kaars en las het volgende voor:

Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader. (Joh. 16: 28)

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.(Joh. 16:33)

Advent betekent komst.

Deze tijd is niet alleen uitkijken naar de komst van Jezus als baby, maar ook uitkijken naar het moment waarop Christus terugkeert.

Tot die tijd, zegt Jezus in Johannes 16, zal ik jullie vrede geven.

Je mag er op vertrouwen dat Hij boven elk probleem en elke situatie staat, want Hij heeft de wereld overwonnen.

Dat geeft rust en vertrouwen, dat is de vrede van God.

De tweede kaars brandt, weer een stukje dichter bij Zijn (weder)komst.



Voorbede.

Voor de voorbereidingen van het Kerstfeest en voor de geestelijke groei van de Gemeente.

De preek van Henk Goldberg staat op de volgende pagina.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

De preek van 6 december 2020 in een notendop.

Door Henk Goldberg.

Lezen: Romeinen 5:1-2 en Psalm 91:1-2

Zijn we bereid als Jezus terug komt om zijn gemeente op te halen.

We zijn een onderdeel van Hem geworden en we mogen weten met Hem verbonden te zijn. Daarom hebben we vrede met God. We mogen wandelen hier op aarde in en met de Naam van Jezus. De Vader ziet uit naar het contact dat we met Hem mogen hebben doordat Zijn Geest in ons woont.

We mogen ook een Priester zijn voor onze omgeving en familie en vrienden.

We mogen ze brengen voor de genade troon van God en mogen vragen om zijn bemoeienis om hen te redden voor de eeuwigheid.

Laten we niet vergeten dat we allen op doorreis zijn en dat onze bestemming in de hemel is, het Vaderhuis.

Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten, maar hij zal ons het licht des levens geven.

Lees ook Efeze 3:20-21, Jesaja 32:27 en Hebr. 10:35-39.

Gospel. Sheltered in the arms of God

<https://www.youtube.com/watch?v=szRzDFQI4Ow>

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl