

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 49/ 2020

Mededelingen.

Wanneer de regels ongewijzigd blijven zullen we aanstaande zondag weer enkele liedjes gaan zingen. Romeo zal ons daarin voorgaan. Broeder Henk Goldberg zal het woord brengen.

We waren deze zondag met 17 broeders en zusters samen, de kinderen niet meegerekend.

De preek van 29 november 2020 in een notendop.

Door Henk Tirion

Lezen: Johannes 15:8 en 2 Korinthe 5:7

God vergelijkt zich met een landman.

Je kan dan wel raden wat het doel is van als Zijn inspanningen.

God vraagt van ons vruchtdracht. Je zou denken dat hiermee bedoeld wordt de vrucht van de Heilige Geest. Dat is zo maar niet helemaal wat God bedoeld.

We moeten het nieuwe leven niet voor ons zelf houden maar ook delen met anderen. We mogen voor vruchtdracht zorgen in onze omgeving en in de gemeente. We kunnen dat doen omdat we als kinderen van God de bediening van de verzoening gekregen hebben. We mogen als priesters van God vertellen over de genade van God die is bedoeld voor alle mensen. We mogen bidden en om vergeving vragen voor de mensen om ons heen. Paulus zegt in zijn brieven aan de gemeenten dat zij zijn vrucht en blijdschap zijn.

Laten wij ook deze bediening van verzoening serieus nemen en open staan voor de nood om ons heen en mensen uit onze omgeving te winnen voor de Here Jezus. De Heilige Geest zal ons daarbij behulpzaam zijn.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl