

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 47/ 2020

De preek van 15 november 2020 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Lezen Galaten 3: 26-29
2 Korinthe 6:15-18
2 Korinthe 7:1
Lucas 16:13

Christus en Belial

Christus is de godheid waarin de gelovigen in de Here Jezus mogen wonen en groeien tot volmaaktheid.

Belial is een Hebreeuws woord dat 'waardeloos, nietswaardig, onnut' en vandaar 'slecht, verdorven' betekent. Belial staat hier genoemd als afgod en vertegenwoordigt alle afgoden in de wereld.

Het woord afgod wil al zeggen dat het van God af leidt.

Het nalopen van een afgod vormt een tegenstelling van het willen zijn in Christus, waar ons leven gereinigd en geheiligd wordt.

Als je voor God kiest dan wordt je een tempel van God. Een tempel is een woning van God en geheel en al gewijd aan God. De bijbel zegt dat we door het geloof in de Here Jezus een tempel geworden zijn van de Heilige Geest (Korinthe 6:19-20).

Dus elke dag opnieuw kunnen we in ons leven een keuze maken tussen:



iets waardevols

of



iets van geen waarde

Licht en duisternis

Je kan het vergelijken met de tegenstelling licht en duisternis. God is licht (1 Johannes 1:5) in Hem is geheel geen duisternis.



Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Gerechtigheid en wetteloosheid

Laten we het iets minder abstract bekijken.

Het licht van God mogen we vergelijken met gerechtigheid van God.

Gerechtigheid van God betekent in overeenstemming met de wet of het Woord van God.

Wetteloosheid spreekt voor zich. Het is een situatie waarin alles mag en u zelf kan bepalen wat goed is, er is immers geen wet van kracht.

Ook dit zijn twee tegenstellingen waaruit we elke dag moeten kiezen.

Houden we rekening met het Woord van God en volgen de Heilige Geest die ons daarin zal leiden of kiezen we onze eigen weg.

De bijbel vraagt aan u en mij om elke dag te zoeken naar Gods gerechtigheid in uw en mijn leven (Mattheüs 6:33). Dat betekent dat u voortdurend het Woord van God is uw leven wil toepassen.

Geloof en ongeloof

Laten we het nog iets praktischer bekijken.

Als u op zoek gaat naar de gerechtigheid van God in Christus dan zult u gaan leven door het geloof. Want alleen door het geloof kunt u het Woord van God toepassen in uw leven. In het Woord van God is niets dat u kan beredeneren met uw verstand. Het Woord van God maakt uit het niets ... iets. We kunnen het nauwelijks vatten en voelen wat de Heilige Geest in ons leven maakt.

Als iemand u vraagt waarom u dit op een bepaalde manier doet, zult u alleen kunnen zeggen: 'omdat het in het Woord van God geschreven staat'.

U zult dus alle antwoorden op uw vragen moeten willen vinden in het Woord van God. Gelukkig hoeven we dit niet alleen uit te zoeken. We worden hierin geleid door de Heilige Geest (Johannes 16:13). Het is een groeiproces met vallen en opstaan, maar op een gegeven moment mogen we het verstaan.

Het geloof in God en het vertrouwen op God is wel iets van grote waarde.

In Romeinen 4:3 staat dat God ons geloof in Hem rekent tot gerechtigheid. Dus als we in alles vertrouwen op de beloften van het Woord van God groeit onze gerechtigheid, groeit onze diamant en wordt ons leven waardevol.

Dus als u 's morgens wakker wordt krijgt u een keuze menu.

U kan dan kiezen tussen licht en duisternis, tussen wit en zwart, tussen leven door het geloof in het Woord van God of leven zonder wet, tussen iets heel waardevols of iets van geen waarde.