

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 45/ 2020

Voorbede.

Voorbede gevraagd voor broeder Romano voor een spoedig herstel van de coronaziekte.

Mededelingen.

Voorlopig houden we het nog bij digitale preken op zondag. Als het anders is zult u via de app of telefonisch nader worden geïnformeerd.

De preek van 1 november 2020 in een notendop.

Door Arjen Lock

Crisis in bij het volgen van Jezus.

Lezen Johannes 21:15-17

Jezus bespreekt met Petrus een crisismoment in het leven van de moedige apostel. Hij had veel met de Here Jezus mee gemaakt. Hij kwam op voor de Here Jezus toen Hij werd gearresteerd. Door het geloof liep Hij op het water, echter doordat hij vergat te zien op de Here Jezus liep dat niet goed af. Hij had alles opzij gezet voor de Here Jezus. En toch kwam Hij in een crisis terecht toen Hij dacht dat alles verloren was gegaan bij de arrestatie van de Here Jezus. De Here Jezus bespreekt na Zijn dood en opstanding dit met Petrus zonder hem enig verwijt te maken. Soms worden we in een situatie gebracht die we niet hebben zien aankomen en niet kunnen begrijpen. In zo`n geval heeft God een ander en hoger doel met ons leven.

Het bekende gospelslied van : 'I have decided to follow Jesus' werd geschreven door een man in India die tot geloof kwam en werd vervolgd vanwege dit geloof. Hij moest dit tenslotte bekopen met de dood.

We hebben beloofd om de Here Jezus ons leven lang te volgen, maar kunnen we dit wel waarmaken ook als we terecht komen in een geestelijke crisis. Gelukkig heeft de Here Jezus ook voor ons gekozen en zal hij de beproevingen niet zwaarder maken dan wij aan kunnen. Lees ook Johannes 15:6.

In Genesis 5:24 lezen we dat Henoeh ook met God wandelde en dat dat zo van zelfsprekend was dat God hem heeft opgenomen in de hemel. Voor Henoeh was het volgen van God een inspiratie en vreugde. Zo zal het ook voor ons moeten zijn.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Een volgend voorbeeld in de bijbel waar sprake is van een geestelijke crisis was het huis van Martha en Maria. Door een ziekbed en overlijden van Lazarus snaptten zij er niets van dat de Here Jezus niet op tijd terug gekomen was om Lazarus te genezen. Het draaiboek van de twee zussen was bekend. Zij hadden om de Here Jezus gevraagd, Hij zou komen om te genezen en alles was weer koek en ei. Maar zo ging het niet. Gods draaiboek was anders en dat bracht de twee zussen in een crisis.

Ook in het leven van Johannes de Doper ging het niet zo als u en ik het zouden hebben kunnen voorstellen.

Het was een voorbode van de Here Jezus en toch kwam hij tenslotte in de gevangenis terecht en werd onthoofd. Je zou zeggen dat hij beter had verdiend. Maar toch ging het anders. Hij zegt zelf ook dat de Here Jezus meer moest worden en hij minder.

Soms passen onze eigen opvattingen over het leven van elke dag niet met de omstandigheden waarin we zijn gekomen, net als bij Petrus en Maria en Martha. We komen dan in een geestelijke crisis terecht.

In zo`n geval moeten we terug naar de kern van ons geloof, het kruis van de Here Jezus en de liefde van God voor ons (Johannes 3:16)

Het gaat immers niet om onze opvattingen, het gaat om het koninkrijk van God.