

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 43/ 2020

Voorbede.

Voorbede gevraagd voor broeder Romano voor een spoedig herstel van de coronaziekte.

Mededelingen.

Op de komende 2 weken zal er nog geen diensten worden gehouden in de Credokerk. D.m.v. videoboodschappen en deze nieuwsbrief zult u op de zondagen het Woord van God worden gebracht.

Op zondag 1 november was er sowieso geen dienst in de Credokerk omdat de Credokerk de zaal zelf nodig heeft voor de inwijding van de nieuwe dominee.

De preek van 18 oktober 2020 in een notendop.

Door Barry van Oertel

Daniel 1.

Daniël en zijn drie vrienden brachten hun jeugd door aan het hof van de koning van Babylon. De bedoeling was dat zij werden klaar gestoomd tot leidinggevend in het rijk van Babylon.

We kunnen hier 2 principes leren uit dit Bijbelboek.

2 principes die nog steeds gelden in onze tijd.

Het 1^e principe is dat Daniël en zijn drie vrienden namen kregen die verbonden waren aan de goden van Babylon. Hun Joodse naam was verbonden aan de God van Israël. Op deze manier probeerde de koning hun verleden uit te wissen en hun leven een ander wending te geven.

Het 2^e principe is dat zij moesten eten van de tafel van de koning. Maar dat deden zij niet en doordat zij alleen voedsel aten dat voldeed aan de voorschriften van de God van Israël waren zij 10 x gezonder en wijzer dan de anderen aan het hof van de koning.

De wereld probeert ons ook van de tafel van God af te krijgen en wil ons voeden met haar begeerlijke rijkdommen. Maar laten wij net als Daniël en zijn vrienden alleen eten van het Brood des Levens.

In 2 Koningen 23 lezen we dat er vlak voor de wegvoering naar Babel nog een opwekking was in Juda. Daniël en zijn drie vrienden waren in deze opwekking tot inkeer gekomen. Wat we daar ook lezen was dat de tempel van de God van Israël helemaal werd schoon gemaakt en zij vonden in de tempel de schriften (het Woord van God). Dit woord werd gelezen en uitgelegd. Het Woord van

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

God is het enige dat de boze machten kan stoppen. We zien dit ook bij de verzoeking van de Here Jezus. Satan werd de mond gesnoerd met: 'Er staat geschreven'. De tempel was de ziel van het volk Israël en stond centraal in het leven van Israël. In de tempel werd gebeden en werden offers gebracht.

Ook dit moet centraal staan in ons leven. Hoewel we geen offers meer hoeven te brengen aan God, moet ons leven wel voortdurend worden vernieuwd door het offer van de Here Jezus.

De tempel was altijd open. Dit spreekt van een voortdurende bereikbaarheid van God 24 uur per dag 7 dagen lang.

Lees ook 2 Korinthe 6:16.

Laten we ons rein houden en ons leven ingericht houden op de Here God net zo als Daniël en zijn vrienden.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl