

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 41/ 2020

Voorbede.

Voorbede gevraagd voor broeder Romano voor een spoedig herstel van de coronaziekte.

Mededelingen.

We zijn op 27 september voor het eerst weer bij elkaar gekomen in de Credokerk. We waren met 19 gemeenteleden en hebben avondmaal gevierd.

Per e-mail zijn alle gemeente leden geïnformeerd over de beperkingen die gelden voor de samenkomst. Nieuw is dat we een mondkapje dragen als we gaan lopen.

Op zondag 1 november is er geen dienst in de Credokerk omdat de Credokerk de zaal zelf nodig heeft voor de inwijding van de nieuwe dominee.

De preek van 4 oktober 2020 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Johannes 14:27

Vrede laat Ik u. Mijn vrede geef ik u;

Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die.

Deze belofte geeft de Here Jezus ons als ons bericht dat de Heilige Geest, de Trooster ons zal onderwijzen en ons zal laten herinneren wat er in het Woord van God geschreven staat. Verderop in het evangelie naar Johannes (hoofdstuk 16) staat dat hij ons niet alleen zal laten maar dat de Heilige Geest in Zijn plaats zal komen en ons zal leiden in alle waarheid.

De vrede die de Here Jezus geeft is verbonden met de leiding en het werk van de Heilige Geest. Vrede met God de Vader, in harmonie zijn met de wil van de Vader.

Het is toch bijzonder dat iemand rust en vrede aan een ander kan geven.

Alleen de Here Jezus heeft echte vrede. Eén van Zijn namen is Vredevorst (Jesaja 9:5).

Het is ook bijzonder dat Paulus aan het begin van veel brieven, genade en vrede toewenst aan de broeders en zusters. Genade omdat je het niet verdient en vrede om in harmonie te zijn met de wil van God. De vrede van God is dus van groot belang voor je leven. De Here Jezus was altijd in harmonie

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

met Zijn Vader. Hij was één met de Vader. Niet omdat het een verplichting was maar omdat Hij van de Vader hield. Dat wil Hij ook aan ons geven, dat wij één zijn met Hem en de Vader. Dit lezen we ook in het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17:11).

De vrede van God is dus een totaal ander begrip als het woord vrede wat we hier op aarde gebruiken. Wij leven in Europa in vrede met elkaar, maar dat wil niet zeggen dat we in harmonie zijn met elkaar. De vrede van God is een eenheid zijn met God en de wil van God.

Als je een eenheid bent dan is alles van de ene is van de andere. Je bent onafscheidelijk. In zo'n eenheid is liefde de grote kracht. Maar je bent ook één geworden met de blijdschap en de goedheid van God. God wil één zijn met u en mij. De Here Jezus geeft u daarom zijn vrede. De Heilige Geest werkt die vrede u in uw en mijn hart. Lees ook Galaten 5:22.

Wat een grote gift is de vrede die de Here Jezus aan u en mij heeft gegeven. Er is niets van ons bij. Het is ook niets aards. Het is ook niet te vergelijken met iets wat op aarde is. Het is een geestelijk en hemels geschenk voor u en mij. En het laat ons niet alleen, het laat ons niet tobben, maar het is een overwinningstatus die aan het kruis voor u en mij is afgedwongen door de Here Jezus. In Fillipenzen 4:7 staat dat de vrede van God alle begrip te boven gaat en ons hart en gedachten kan bewaken in Christus Jezus.

We mogen het gewoon krijgen. Als u in het geloof de vrede van God omarmd, wordt ook nog ingebouwd door een deskundig en vakkundig wezen, de Heilige Geest. Elke dag ziet u er iets meer van. En als Hij klaar is dan mogen we als we onze ogen sluiten of als wij de Here Jezus in de lucht tegemoet gaan zien wie we in Christus zijn geworden; kinderen van God.

Mijn vrede laat ik u na. Het is onze erfenis in Christus. U kunt er dus aanspraak op maken en er elke dag in uw leven van deze rijkdom genieten. Het is de vrede van de Vrededorst, die voor u en mij is gestorven op het kruis van Calvarie. Het brengt ons de vrede met God.

Laten we leven van uit deze vrede van de Here Jezus en elkaar zegenen met deze vrede van God.