

## Gemeente Bethel Tempel Rotterdam

Wat kunt u/jij verwachten en wat verwachten we van u/ jou tijdens onze bijeenkomsten vanaf 27 september. Er is plaats voor 31 mensen in de kerkzaal. Bij meer personen mag de hal gebruikt worden op 1 ½ meter afstand.

- Iedereen die geen aan corona gerelateerde klachten heeft (en binnen het huishouden ook niemand) is welkom.

- Ons verzoek is om thuis naar het toilet te gaan zodat het toiletgebruik in de kerk beperkt blijft. Inlooptijd tussen 13.15 uur en 13.30 uur. Daarvoor is het gebouw niet open. Bij binnenkomst heet Peter u welkom en kunt u uw handen desinfecteren i.v.m. de nodige hygiëne maatregelen.

- Daarna gaat u naar de kerkzaal met uw jas waar Herbert u een plaats toewijst op volgorde van binnenkomst. Daar blijft u de hele dienst zitten. (Een huishouden mag bij elkaar zitten als ze tegelijk binnenkomen)

- Zondag 27 september vieren we avondmaal. Dit staat klaar bij de ingang en neemt u zelf mee naar uw plaats. Het tijdstip van het avondmaal zal dan aan het begin van de dienst zijn. Na de dienst (als u weg bent) worden de glaasjes opgehaald. Dus laten staan bij uw stoel. De bijeenkomst zal in principe 1 uur duren en zal bestaan uit zang, woordverkondiging en een koffiekwartiertje.

-Voorlopig komen de kinderdiensten te vervallen. Er is wel ruimte voor ouder en kind om in de zondagsschoolruimte te spelen/knutselen/voor te lezen.

-De muziekgroep zal worden beperkt tot 2 gitaristen. Zowel de muzikanten als de bediener van de beamer blijven de hele dienst op hun plaats zitten.

De voordienstleider en voorganger zitten op de voorste rij. Korte getuigenissen kunnen vanaf de plaats worden gedaan als er ruimte en tijd voor is.

-De collectezak komt niet langs. Aan het eind van de dienst kunt u uw offergave in een daarvoor bestemde zak stoppen. -Na de woordverkondiging zal Herbert u leiden naar de klaarstaande koffie/thee tafels. Het uit de zaal lopen zal van achterin de kerkzaal starten en zo naar de voorste rijen gaan. Iedereen houdt zich ook hier aan de 1 ½ meter maatregel en blijft zitten. Dus zoveel mogelijk het lopen beperken. Wilt u direct naar huis, hebben we daar alle begrip voor.

**Lieve broers en zussen, we zijn het zo anders gewend als gemeente.**

*Toch zijn dit de richtlijnen waaraan ieder zich zal moeten houden. Deze afspraak hebben we met de leiding van de Credokerk afgesproken en daarom mogen we weer diensten gaan doen.*

We willen de verantwoordelijkheid graag met elkaar delen. Het is voor ons allemaal wennen en misschien worden er aldoende nog wijzigingen aangebracht om alles nog beter te laten verlopen. Laten we het vooral samen doen en het corona-ongemak voor lief nemen. Accepteer een goedbedoelde "correctie" van elkaar als we per ongeluk iets vergeten. En tips zijn altijd welkom en bespreekbaar.