

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 39/ 2020

Voorbede.

Voorbede gevraagd voor broeder Romano die in het ziekenhuis in een ernstige toestand in het ziekenhuis ligt. Hij is positief getest op Corona en ze hebben een bloedpropje verwijderd uit een ader bij het hart.

Ook graag bidden voor Esmene en Albert.

Mededelingen.

We gaan op 27 september weer diensten houden in de Credo Kerk.

Per e-mail worden alle gemeente leden geïnformeerd over de beperkingen die voor ons gelden.

In het kort:

Binnenloop tussen 13.15 en 13.30 uur.

Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren en neemt u uw jas mee naar de zaal. U krijgt op volgorde van binnenkomst een plaats toegewezen, waarop u de gehele dienst blijft zitten. Wij verzoeken u zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan. Deze zondag vieren we ook aan het begin van de dienst het avondmaal. Bij binnenkomst krijgt u het avondmaal direct al mee. U kunt het bekertje op de stoel laten liggen. Na de dienst wordt het opgehaald.

De bijeenkomst duurt 1 uur, zang, woordverkondiging en koffie kwartiertje.

Na de dienst krijgt u instructies op welke wijze u de zaal verlaat en naar de koffie/thee tafels gaat.

We zijn blij dat we weer met elkaar samen mogen komen en God kunnen dienen in de lofprijs. Maar we hebben met de Credokerk afgesproken om ons aan hun regels te houden.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

De videoboodschap van zondag 20 september 2020 in een notendop.

Door Ko de Jong

Het nieuwe Normaal

Lezen: Psalm 133:1-3

God heeft alle dingen in Zijn hand, zowel voor als na het Coronatijdperk. Wat is het nieuwe normaal. In de wereld zijn het de nieuwe ideeën over abortus en euthanasie en de 1,5 meter samenleving.

In psalm 133 gaat het over het samen gaan van broeders en zusters.

In Lucas 10: 30-42 lezen we over een familie die samen leeft, 2 zussen en een broer. Ze hebben veel vrienden en kennissen. Ze hielden heel veel van de Here Jezus en de Here Jezus hield veel van hen.

Het huis van Martha, waarin zij woonden stond altijd open voor iedereen. Ze waren gastvrij en liefdevol. Hoewel ze totaal verschillend waren konden ze in één huis wonen. God heeft alle mensen uniek gemaakt. Als kunnen veel mensen op elkaar lijken, qua karakter zijn we anders. En als christenen hebbe we allemaal een deel van het karakter van God gekregen.

In Efeze 3:10 staat de we met z'n allen de veelkleurige wijsheid van God bekend mogen maken. Alle karakters zijn waardevol in de ogen van God.

In het huis van Martha zijn twee situaties te ontdekken.

Een situatie waarin verdriet, ziekte en dood de overhand hadden (de ziekte en dood van Lazarus) en een situatie waarin feest werd gevierd en een kostbare liefelijke nardusgeur (eerbetoon en zalving van Maria aan Jezus) overal in het huis te ruiken was.

Ook wij mogen, in ons huis en gemeente, als het nieuwe normaal de liefelijke geur van Christus verspreiden door in liefde samen God te dienen i.p.v. een leven te leiden van verdriet, ziekte en dood.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl