

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 37/ 2020

Voorbede.

Voor het moment dat we weer bij elkaar samen kunnen komen in de maand september. Het luchtverversingssysteem zal medio september worden gerepareerd. Daarna zouden we weer bij elkaar kunnen komen in de Credo Kerk met maximaal 30 personen.

De videoboodschap van zondag 6 september 2020 in een notendop.

Door Peter van den Worm

Je levenswandel moet je blijven richten op Vader God.

Lezen: **Hebreeën 12: 1-3 en 12-14**

Handelingen 17: 26-28

Bent u nog op weg naar het hemels tehuis bij de Vader. Het lijkt er soms op dat christenen geen richting meer bepalen maar aan het dolen zijn. Net als in een doolhof lopen vele wegen dood. Toch heeft een doolhof ook een doel, een bestemming. Je moet wel blijven zoeken naar de juiste weg om de bestemming te bereiken. Je moet daar bij de moed niet opgeven en niet op onze zwakte en beperkingen zien maar op de leiding van de Here Jezus die met ons mee wandelt. De bijbel zegt: vestigt je aandacht op de Here Jezus (vs.3). In Hebreeën 12: 22 staat beschreven onze bestemming.

Elke dag is een zoektocht. De bijbel zegt in Amos 5:4 'Zoek Mij en leef'. Het bijzondere is hierbij dat God onze beperkingen op kan heffen en ons kan genezen zodat wij de zoektocht met frisse moed kunnen hervatten. Dit hebben we gelezen in Hebreeën 12:13.

In Hebreeën 11 lezen we vele voorbeelden van zoektochten naar God. We zien daar ook dat God je wilt helpen, als je je aandacht op Hem vestigt. Je hebt een nieuwe Naam gekregen en als je in de penarie zit mag je uit de rijkdom van die Naam gaan putten. Lees ook Psalm 89:17

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl