

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 35/ 2020

Voorbede.

Voor het moment dat we weer bij elkaar samen kunnen komen in de maand september.

De videoboodschap van zondag 23 augustus 2020 in een notendop.

Door Arjen Lock

De ijverige Samaritaan en de 'luie' Maria

Lezen Lukas 10:25-27

Vaak spreekt de boodschap die we zondags krijgen over dat we in actie moeten komen of dat we juist even stil moeten staan en luisteren wat God ons te zeggen heeft.

Vandaag is beide het geval.

De preek gaat over je naaste liefhebben en bovenal God lief te hebben omdat God ook zoveel van u houdt.

In vers 30 en verder lezen we wie onze naaste is die we moeten liefhebben. Een Samaritaan was voor een Jood een minderwaardig mens en vooral geen vriend. De Priester en de Leviet waren belangrijke personen in het leven van de Jood van wie ze veel mochten verwachten. Dus je naaste is in dit verhaal vooral de gene die jou zou helpen als je het moeilijk hebt. Het zou zomaar iemand buiten je vriendenkring kunnen zijn. Wat is dit verhaal van belang is, dat de Samaritaan met innerlijke ontferming werd bewogen. Net als dat God met innerlijke ontferming bewogen kan zijn in ons leven en met ons mee kan huilen als we verdriet hebben. Ook wij mogen als kinderen van God met innerlijke ontferming bewogen worden als we over het leed van onze naaste horen en hem/haar hulp bieden.

In Lukas 10:38-42 lezen we over Maria die zoveel van God hield dat ze alleen maar oog en oren had voor de boodschap van de Here Jezus.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Zij had het goede deel gekozen zie de Here Jezus. Deel kan hier worden vertaald met erfdeel. God heeft ons het nieuwe leven als erfdeel gegeven. We mogen net als Maria van God houden met heel ons hart, ziel en verstand.

In Psalm 73:26 staat dat God ons (erf)deel is als ons lichaam bezwijkt. God is altijd bij ons en voelt en huilt met ons mee. We lezen ook dat de Here Jezus bij de dood en opstanding van Lazarus met Martha en Maria mee huilde, Hij verstaat ons verdriet en wilt ons te allen tijde troost bieden.