

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 26/ 2020

Mededelingen.

In het vervolg op ons voornemen om na 1 juli weer bij elkaar te komen hebben we contact gehad met broeders en zusters van de Credokerk.

Zij gaven aan dat er voorlopig nog geen diensten konden worden gehouden.

Ze zijn nog bezig om het luchtverversing systeem coronaproof te maken.

Dus tot nader order blijven we digitaal, via email en post met elkaar verbonden.

Voorbede.

Voor het onderzoek van Hans van den Worm aan zijn prostaat.

De videoboodschap van zondag 21 juni 2020 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Lezen: 2 Korinthe 4:16-18 en 2 Korinthe 5:1-9

Houd vol.

Dit zeggen we tegen elkaar als het moeilijk voor ons wordt.

Dit is een boodschap wat we in onze tijd lezen op borden langs de weg.

Dit komt omdat de mensen de maatregelen, die getroffen zijn om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan, beu zijn.

In de passage die we hebben gelezen wordt tot 3 x toe geschreven dat we moed moeten houden. We moeten de moed er in houden.

Moed is de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan.

Waarom is het nodig om ons te blijven aan moedigen in onze christelijk leven?

Omdat we gauw kunnen vergeten waarom we bepaalde zaken doen en niet doen.

We zijn als mens gauw afgeleid en we kunnen snel worden misleid.

Daarom moedigt de bijbel ons aan om onze blik te houden op de Here Jezus (Hebreeën 12:2). Dit valt vaak niet mee, omdat we dan moeten **leven door het geloof**.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

In 2 Korinthe 4 vers 18 staat: '*wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet*'. En in 2 Korinthe 5:7 staat: '*want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing*'.

Als we de lichamelijke pijn, tegenslag, onzekerheid of angst op zich zelf zouden staan, dan zouden in bepaalde gevallen de moed kunnen verliezen om verder te gaan. Maar de bijbel zegt in 2 Korinthe 4:16 dat deze pijn, tegenslag, angst en onzekerheid van ondergeschikt belang is in ons leven. Het gaat er om dat onze **innerlijke mens elke dag wordt vernieuwd**.

Het is zelfs zo dat het lijden en de verdrukking waardoor u en ik soms heen moeten gaan, nodig zijn om onze innerlijke mens te laten groeien in heerlijkheid (vers 17).

Als we zijn vergeten dat we op weg zijn om onze Hemelse bruidegom te ontmoeten dan kan de weg voor u veel te lang zijn.

In 2 Korinthe 5:4 lezen we dat Paulus schrijft dat we het in ons leven zwaar te verduren hebben. In veel gevallen wordt ons leven hier op aarde afgebroken (vers 1) en we kijken elke dag uit naar het leven dat we van de Here Jezus daarvoor in de plaats mogen ontvangen. We kunnen dit leven alleen ontvangen als we leven door geloof. Dat nieuwe leven wordt ook wel eens als hemelse kleding gezien die we door genade mogen aantrekken als we de oude kleding hebben uitgedaan.

In vers 5 lezen we dat dit veranderingsproces in ons leven vanuit God komt. Hij is er mee bezig, ook op dit moment. En God de Vader heeft, als garantie dat het goed met ons komt, Zijn Geest gegeven (onderpand).

Als u een KIA koopt heeft u 7 jaar garantie. Dit wil zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de degelijkheid van uw auto. Als er iets misgaat zorgt KIA er voor u schadeloos wordt gesteld.

Als u uit het geloof wil leven van de Here Jezus zorgt de Heilige Geest dat uw leven gegarandeerd wordt gevormd naar het beeld van onze Heiland en Heer.

Dus laten we onze ogen dus gericht blijven houden op de Here Jezus. Laten we moed blijven houden, dus de confrontatie aangaan met onze onzekerheid, tegenslag, pijn en angst. Met de wetenschap dat dit lijden ons van binnen juist sterker en mooier maakt, omdat de Heilige Geest ons hierbij van binnen uit vernieuwd.

Houd vol !

Blijf uw blik gericht houden op de Here Jezus.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Verlies Hem niet uit het oog en laat het voor u een ere zaak zijn om dagelijks,
in alles, God welbehaaglijk te zijn (vers 9).

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl