

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 23/ 2020

Geen mededelingen.

Voorbede.

Graag bidden dat we zo spoedig mogelijk weer bij elkaar kunnen komen en voor bewaring van de Gemeente voor de besmettelijke ziekten.

Ook voorbede gevraagd voor Monica Albersen die in het ziekenhuis ligt.

De videoboodschap van zondag 31 mei 2020.

Door Peter van den Worm

Vandaag is het Pinksteren en vandaag mogen we in het bijzonder God danken voor de uitstorting van de Heilige Geest in ons hart. Sinds deze gebeurtenis zijn we niet meer alleen. We zijn geen wees meer maar worden met alles geholpen door de Geest van God zelf.

Als je gaat vieren dan gedenk je wat er op die dag is gebeurd en wat voor fijne gevolgen het voor je leven heeft gehad en toon je je dankbaarheid aan God. Laten we eens stil staan en lezen wat er volgens de bijbel op die Pinksterdag gebeurde.

Lezen: Handelingen 2:1-4

Elf van de discipelen van de Here Jezus plus Matthias en de vrouwen die bij hen hoorden waren eensgezind bij elkaar in een opperzaal in Jeruzalem. Zij waren gehoorzaam aan het bevel van de Here Jezus om in Jeruzalem te blijven totdat zij de Heilige Geest van God zouden hebben ontvangen. Ze waren actief bij elkaar: 'biddende en smekende God' en verwachtende de gave van God. Ze moesten 10 dagen wachten en verwachten, want dat was Gods planning.

Daarom lezen we hier 'dat toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd'. Je spreekt over een vervulling als er sprake is geweest van een profetie of belofte van God. Beide was het geval. Het wekenfeest is een verwijzing naar Pinksteren. Het gaat om de eerstelingen van de oogst. Ook hier is sprake van

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

eerstelingen (de eerste gemeente). En de Here Jezus had Zijn discipelen bij Zijn hemelvaart beloofd dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen.

De eerste gemeente die op die Pinksterdag ontstond was een modelgemeente en bestond uit zo'n 3000 leden. Ze deden alles perfect, lees het maar in Handelingen 2:41-47. Het een door God gegeven prototype , zo hoort het; zo zal het gaan worden. Mensen vervuld met de Heilige Geest die alles met elkaar deelden en zelfs zich laten leiden door de Heilige Geest in wat zij spreken.

Wat mogen we vandaag hieruit leren ?

We zullen ons leven moeten afstemmen op Godsplan, Gods norm en tijden. God heeft ons vele beloften gegeven maar Hij doet het op Zijn manier en op Zijn tijd. We zullen wel moeten blijven uitzien naar de vervulling van de beloften van God in ons leven. We kunnen 3 belangrijke kenmerken van de Heilige Geest onderscheiden bij het lezen in de passage over de uitstorting van de Heilige Geest

1. Het eerste is (wind)kracht.

Er staat dat er een geluid uit de hemel kwam als een geweldige windvlaag. We hoeven het niet alleen te doen, God geeft ons zijn kracht ter beschikking. Als u vooruit wil komen en wil groeien in het Koninkrijk van God dan zullen we net als een arend gebruik kunnen maken van Gods (wind)kracht. We lezen dat de wind het hele huis vervulde Handelingen 2:2. De Heilige Geest wil heel ons leven vullen en vervullen. De Heilige Geest is merkbaar (hoorbaar) in je leven aanwezig. Hij spreekt tot ons en maakt ons zaken van het Koninkrijk van God indachtig.

2. Het tweede is de vuurproef.

1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof - die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt - mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. We zagen vuur op de discipelen en zij verbranden niet. Dit was het bewijs dat het leven van de discipelen echt hemelleven was en dat hun geloof tot lof, eer en heerlijkheid van Christus was. Je kan in het boek Handelingen ook lezen dat de gemeente uit die tijd een voorbeeldgemeente was.

We lezen in 1 Korinthe 3:12-23 dat onze werken worden beproefd door het vuur.

Alleen de Heilige Geest kan ons het echte hemelleven geven dat de vuurproef kan doorstaan. Hij alleen kan ons overtuigen van de gerechtigheid van God

(Johannes 16:8). Jezus zegt: Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen (Johannes 16:14). Door het werk van de Heilige Geest krijgen we gegarandeerd deel aan Christus.

3. Het derde is evangelisatie.

In Handelingen 2: 11 lezen we dat de discipelen met behulp van de Heilige Geest het evangelie verkondigde in allerlei talen. Met behulp van de Heilige Geest kunnen we het evangelie spreken tot in het uiterste van de aarde. Jezus gaf ons deze opdracht in Handelingen 1:8. We mogen uitdelers worden van het heil van God in onze omgeving.

Omdat de Heilige Geest de dingen precies doet op de manier van de Here Jezus (Johannes 16:14) kunnen we sowieso een getuigen zijn van de Here Jezus in onze directe omgeving en in de gemeente. Laten we ons daarvoor open stellen.

Door de Geest van God het roer en de ruimte te geven in je leven, kom je er achter wat de wil van God is met je leven. De gift van God mag je dan uitpakken en ontdekken hoe veel waarde het heeft voor je leven. Je mag je er elke dag in verheugen dat God je dagen vult en maakt. Wat een zekere toekomst is er voor u dan weggelegd. God heeft u een plaats gegeven in Christus en heeft het beste van zich zelf aan u gegeven.

Weer een feest van God die we elk jaar mogen vieren.

De bijbel zegt dat God wil dat de blijdschap van de Here Jezus in ons blijft en volkomen wordt (Johannes 15:11).

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl