



### **Hemelvaartsdag 2020.**

Vandaag is het Hemelvaartsdag en vandaag mogen we stilstaan bij de gebeurtenis zo'n kleine 2000 jaar terug. De Here Jezus heeft op aarde zijn werk voor de Vader volbracht en gaat in de Hemel hiermee verder.

In Markus 16:19 staat dat de Here Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij is mens geworden en weet wat het is om mens te zijn.

In Johannes 14:2 staat dat de Here Jezus voor ons plaats aan het bereiden is. Hij heeft alle volmachten en doet met zijn bloed verzoening voor onze zonden. Hij is onze Priesterkoning ( Psalm 110:1-4). De Here Jezus doet ook aan duurzaamheid. Hij wil ons veranderen zodat wij niet meer zullen zondigen. Hiervoor heeft Hij ons Zijn Heilige Geest gegeven en Zijn Woord.

Dus zowel de Here Jezus als de Heilige Geest pleiten voor ons (Hebreeën 7:25 en Romeinen 8:26)

Door de hemelvaart van de Here Jezus wordt alles in het werk gezet om de mens die gelooft te maken tot de bruid van de Here Jezus.

Voor een bruid is de tijd van voorbereiding van haar huwelijk een heel fijne en bijzondere tijd. Ons leven van alle dag hoeft dus geen saaie bedoeling meer te zijn. De gebeurtenissen die we elke dag meemaken, dienen om ons te versieren zodat we straks als bruid van Christus naast Hem mogen staan en mogen delen in Zijn Heerlijkheid. De Here Jezus maakt onze dagen.

Wat een vooruitzicht is er voor u weggelegd.

Door de hemelvaart van de Here Jezus is deze zaligheid voor u heel dichtbij gekomen; **het is een feestje waard.**