

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 21/ 2020

Geen mededelingen.

Voorbede.

Graag bidden dat we zo spoedig mogelijk weer bij elkaar kunnen komen en voor bewaring van de Gemeente voor de besmettelijke ziekten.

De videoboodschap van zondag 17 mei 2020.

Door Peter, lezen :Kolossenzen 3:1-4

Het kost ons veel moeite om ons te richten op onze hemelse toekomst. Paulus moet het hier nogmaals aan de Kolossenzen vertellen dat ze vooral bezig moeten zijn met de zaken van het Koninkrijk van God. Eigenlijk staat Gods Woord er vol mee: vermaningen om bezig te zijn met het Koninkrijk van God. Maar omdat ons leven verborgen is in God kan je het niet zien en kun je het makkelijk vergeten.

Het leven in God is echter net zo reëel als ons aards leven en door Gods Woord te lezen, weten we ook hoe het er uit ziet. De bijbel zegt dat dit leven in ons gezien kan worden door onze omgeving. Het is als licht in de duisternis.

We moeten bezig zijn met het Koninkrijk van God. De bijbel zegt zelfs: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' (Mattheüs 6:33). Maar we zijn zo gauw afgeleid door de dingen die we kunnen zien en die om ons heen gebeuren.

In Mattheüs 13 lezen we welke zaken in ons leven zorgen voor afleiding.

In vers 22 lezen dat de zorgen van elke dag en de zucht naar welvaart en rijkdom ons zicht doen afnemen op ons doel in Christus.

Van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden in Mattheüs 25

wil ik enkele belangrijke punten aanhalen waaruit we dit in verband een les kunnen leren. Het is een gelijkenis die zich afspeelt in de eindtijd, de tijd waarin we nu leven.

De eerste les is dat kinderen van God die op weg zijn gegaan om hun Heer te ontmoeten onderweg worden opgehouden en door vermoeidheid in slaap vallen. Het leven van alle dag neemt zoveel energie in dat er geen gelegenheid is om met de dingen van het Koninkrijk van God aan de slag te gaan.

We moeten waakzaam zijn, we moeten beter opletten dat we ook genoeg tijd geven aan onze Heer en Heiland. De corona crisis van dit moment werkt eigenlijk heel verhelderd voor de kinderen van God en lijkt het op een eerste 'Wee' om ons los te maken van de wereld. Het is een wake up call. Net als de weeën bij een bevalling zorgen dat het kind geboren kan worden en wordt losgemaakt van de baarmoeder zorgt zo'n crisis dat kinderen God niet meer hun heil zoeken in de wereld maar hun vertrouwen gaan stellen op de beloften van God. God is zo goed en zo lief en zo geduldig dat Hij zijn kinderen wakker schudt en hen gaat leiden in de komende tijd.

De tweede les is dat we in onze omgeving moeten kunnen laten zien dat we kinderen van de Allerhoogste zijn. We hebben door genade in de Here Jezus de mogelijkheid gekregen om een kind van God te worden. Dit wordt in de gelijkenis gesymboliseerd met de olielamp. Jezus is het licht der wereld en ook wij mogen in Christus het licht verspreiden zodat de wereld de werken van God in ons mogen zien.

De derde les is de hulp en kracht van de Heilige Geest die we elke dag nodig hebben. De lamp brand op olie. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Zonder de hulp en de kracht van de Heilige Geest zijn we niet in staat om als kind van God te leven. Vooral niet in de eindtijd waar het aankomt op volharding en volmaking. De dwaze maagden hadden niet genoeg olie. We mogen van God vol worden van de Heilige Geest.

De laatste les die ik wil aanhalen is dat we de olie moeten kopen. U moet er een prijs voor betalen. De prijs is dat we ons leven aan God moeten geven en zoals ik al eerder heb gezegd moeten we één plant worden met Hem in Zijn dood. Hij moet meer worden, ik echter minder (Johannes 3:30).

Hoewel ons leven in God is verborgen en we het met onze aardse ogen niet kunnen zien, **laten we toch zicht blijven houden op onze verlossing en het leven in Christus.**

Psalm 84:5-8 geeft aan dat we ons gelukkig en zalig mogen voelen met dit nieuwe leven wat we alleen kunnen zien door het geloof.

Door dit leven mogen meer dan overwinnaar zijn, onze sterkte mag in God zijn. In vers 7 staat dat we in elke crisis of gebrek (dal van balsemstruiken) over vele mogelijkheden (oord van bronnen) kunnen blijven beschikken.

In vers 8 staat dat we door dit leven altijd in Gods tegenwoordigheid mogen verblijven.