

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 20/ 2020

Mededelingen.

I.v.m. de oproep van de regering om bijeenkomsten van groepen mensen te voorkomen i.v.m. het besmettingsgevaar van de Coronavirus heeft de leiding van de Gemeente besloten om alle bijeenkomsten tot nader orde cancelen.

Voorbede.

Ook voorbede gevraagd voor de schoonzoon van broeder Delhaye; hij heet Frank die op de IC ligt. Ook voorbede gevraagd voor zuster Victorien die in het ziekenhuis ligt met een gebroken arm en niet meer wil eten.

Het Woord op de gemeente app van 10 mei 2020 in een notendop.

Door Barry van Oertel.

We zijn beland in een ongebruikelijke situatie.

Een periode waarin de gemeente niet kan samenkomen om God te loven en te prijzen. Als je ziet wat er vandaag de dag gebeurt, dan vraag ik me af of we niet zijn beland in de eindtijd. Zijn we dicht bij de grote verdrukking.

In de bijbel staat dat vlak voor de grote verdrukking weeën zullen zijn. Hierbij worden ook besmettelijke ziekten genoemd. Nu zijn er besmettelijke ziekten geweest in het verleden zoals de pest, Spaanse griep en Ebola en Sars.

Maar de Coronavirus heeft veel grotere impact op het maatschappelijk bestaan. Wat verwacht God van ons in deze situatie.

De bijbel zegt dat God ons geen geest van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (bezonnenheid betekent dat je eerst de consequenties overweegt voor je een besluit neemt); lees 2 Timotheüs 1:7.

Laat je leiden door de Geest van God en pas op voor misleiding die in de vele geruchten en via digitale wegen (internet) tot je komen.

Paulus gaf aan Timotheüs het advies om Nuchter te blijven (2 Timotheüs 4:5).

Nuchter betekent hier: 'Met beide voeten op het Woord van God'.

Blijf zien op de Here en blijf een getuigen van de werken Gods.

Realiseer je goed dat in zo'n crisis ons geloof wordt beproefd.