

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 18/ 2020

Mededelingen.

I.v.m. de oproep van de regering om bijeenkomsten van groepen mensen te voorkomen i.v.m. het besmettingsgevaar van de Coronavirus heeft de leiding van de Gemeente besloten om alle bijeenkomsten tot nader orde cancelen.

Voorbede.

Ook voorbede gevraagd voor de schoonzoon van broeder Delhaye; hij heet Frank die op de IC ligt.

Het Woord op de gemeente app van 26 april 2019 in een notendop.

Door Henk Tirion; **Het Poerimfeest van de Joden.**

Lieve broeders en zusters.

Vandaag op deze **bijzondere** manier wil ik Gods Woord met u delen en in het **kort** bemoedigen met de gedachten achter het **Poerimfeest**.

Eén van de feesten die jaarlijks in Maart in Israël gevierd werden. Een bekend verhaal wat wij kunnen lezen in het boek Esther.

Eén van de **belangrijkste** gedachten achter dit Poerimfeest, is dat de Joden er aan herinnerd werden dat Haman het Joodse volk wilde uitroeien, maar in plaats daarvan zelf slachtoffer werd. Daarom **feestvieren** omdat het **lot** wat de Joden te wachten stond veranderd werd in overwinning.

Op deze feestdag gaan de Joden letterlijk uit hun dak. Poerim is een **uitbundig** en **vrolijk** voorjaarsfeest. Iedereen komt dan **verkleed** naar de synagoge.

Die avond wordt in de synagoge het verhaal van **Esther** voorgelezen. Steeds als de kinderen de naam van Haman in het verhaal hoorden, die het Joodse volk

wilde uitroeien, begonnen de kinderen luid te gillen en te fluiten, zodat de **naam** van Haman **niet** gehoord werd, alsof hij **niet** bestaan heeft.

Weet u, als kinderen iets niet **willen** horen, dan doen ze net als wat de Joodse kinderen bij het noemen van de naam Haman deden.

Door gewoon erdoor heen te praten en te lachen zodat ze **niet** zouden **horen** wat er gezegd is geworden.

Als moeilijkheden op ons pad komen, laten wij dan net als de Joodse kinderen schreeuwen en fluiten, zodat wij de moeilijkheden geen kans zullen geven om onze gedachten te bereiken.

Op het Poerimfeest herdenken de Joden dat hun **lot** een **andere** wending kreeg.

De dag wat hun **ondergang** zou moeten worden, **veranderde** in een feest.

Iedere jaar wordt dit **feest** van de **verandering** van hun lot gevierd.

En niet **alleen** als alles **goed** gaat **maar** zelfs als ze in grote **moeilijkheden**

leefden. Het is een feest, omdat zij eraan herinnerd werden dat ieder

moment een **verandering** in hun lot kon komen ten **goede**, zoals het gebeurd was bij Koningin Esther (Poerim).

Ook de situatie waar zij nu nog in zitten, zal op een dag veranderd worden in feest. En die dag zal zijn als de Messias komt waar de Joden naar uitkijken.

Dat is de **oorzaak** dat zij feest kunnen vieren, omdat waar zij nu in zitten eens **veranderd** zal worden in feest.

Hoe kunnen wij als gelovigen dit Poerimfeest **vieren** en wat is dan de **oorzaak** dat wij dat met **blijdschap** kunnen doen.

Joh. 3:16 zegt dat ook wij **bevrijd** zijn van de dood (**ons lot**) en door Christus bevrijd zijn geworden. Ook ons **lot** veranderde in feest toen wij **bevrijd** van de dood eeuwig leven mochten ontvangen. Dit is nu wat Poerim ons wil zeggen.

Joh. 3 :15 Die in Mij gelooft zal niet sterven maar eeuwig leven hebben.

Ik heb de dood overwonnen zegt Jezus.

Laat ons **niet** alleen feest kunnen vieren als alles **meezit** in ons leven **maar** ook feest kunnen vieren als alles **tegenzit**, zoals wij dat nu op dit moment ervaren. Dat het Poerimfeest niet een feest voor **één** dag zal zijn, maar dat het ons het gehele jaar moge vullen. Elke dag feest vieren omdat Christus ons verlost heeft van de dood.

Ik hoorde een verhaal van Joden, die weggevoerd werden in de oorlog, dat ze elkaar bemoedigden met de woorden: **De Messias komt**. En door deze **verwachting** waren ze in staat om ook in moeilijke momenten Poerimfeest te vieren. Hun **lot** zou veranderd worden in **feest** als de Messias kwam. En zo zorgden zij ervoor dat de Poerim gedachte levend bleef, door in verwachting te leven van de komst van de Messias.

En hoe zullen wij Poerimfeest kunnen **blijven** vieren in deze moeilijke tijd waarin wij ons bevinden? En hoe kunnen wij elkaar blijven **bemoedigen**?

Door ondanks dat wij nu midden in de moeilijkheden zitten, elkaar gaan bemoedigen met de woorden: **Jezus komt spoedig**.