

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 17/ 2020

Mededelingen.

I.v.m. de oproep van de regering om bijeenkomsten van groepen mensen te voorkomen i.v.m. het besmettingsgevaar van de Coronavirus heeft de leiding van de Gemeente besloten om alle bijeenkomsten tot nader orde cancelen.

We hebben ook een hele triest mededeling. Leon Scheijbeler is aan de coronavirus overleden. Hij is nu bij onze lieve Vader in de hemel.

Voorbede.

Graag voorbede voor de nabestaanden van Leon.

Ook voorbede gevraagd voor de schoonzoon van broeder Delhaye; hij heet Frank die op de IC ligt.

Het Woord op de gemeente app van 19 april 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm; **Een fontein van leven.**

Psalmen 42:1-3

*Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U,
o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en
voor Gods aangezicht verschijnen?*

Johannes 7:37-38.

*En op de laatste grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand
dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de
schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.*

We hebben net het Paasfeest achter de rug.

Waarin we gedenken dat de Here Jezus is opgestaan.

Onze Here Jezus die voor ons het leven is geworden

Hij is het levende water dat in ons stroomt en waarvan we elke dag mogen drinken.

Het gaat dus om het contact met de Here Jezus elke dag weer.

De psalmist zegt: Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?

Door dat water (contact met de Here Jezus) zullen we geestelijke vruchten dragen zoals vermeld in Galaten 5:22.

Maar ja, je zal alleen van harte water kunnen drinken als je dorst hebt en als je je leeg voelt. Aan het Paasfeest is immers iets vooraf gegaan: Goede Vrijdag! De bijbel zegt dat niet alleen de Here Jezus daar aan het kruis is gestorven maar ook u en ik.

Romeinen 6:5-6

Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

We zullen alleen dorst hebben als we afhankelijk geworden zijn van de Here Jezus: één plant met Hem. Net als een hert dat afhankelijk is van water zijn wij afhankelijk geworden van de Here Jezus, het levende water. We zijn afhankelijk van Hem geworden omdat we van Hem zijn gaan houden.

We zijn zoveel van Hem gaan houden dat we één geheel met Hem willen worden tot in der eeuwigheid. En Hij houdt van ons, zoveel dat Hij alles wat Hij had aan ons heeft gegeven.

In ons is dus een fontein van leven. Dat leven van de Here Jezus samen met ons. In Johannes 1 lezen we al dat de Here Jezus bestemd was voor de mensen, In **Johannes 1:4** staat *dat Hij het leven was en het leven was het licht van de mensen,*

Wat mogen we ons rijk voelen. Het leven dat God ons geeft samen met de Here Jezus is overvloedig. Het is zo veel dat we elke dag met kracht zichtbaar wordt net als bij een fontein. En anderen mogen daarvan genieten en zien dat God goed is. Ook in zware tijden zal deze bron van levend water in ons zijn en ons verkwikken. Het is een belofte van Gods Woord:

Deuteronomium 31:6

Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Heere, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.

Gospel. There is een fountain

<https://www.youtube.com/watch?v=PasK3ZFAOPE>