

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 12/ 2020

Mededelingen.

I.v.m. de oproep van de regering om bijeenkomsten van groepen mensen te voorkomen i.v.m. het besmettingsgevaar van de Coronavirus heeft de leiding van de Gemeente besloten om alle bijeenkomsten in de maand maart te cancelen.

Voorbede.

Wilt u blijven bidden voor Henk Tirion, Willem Agerbeek en Arie Melissant die tobben met rugpijn.

Ook voorbede gevraagd voor het zendingswerk in China (Macau). Door de het besmettingsgevaar van het coronavirus kunnen mensen niet meer bij elkaar komen.

Het Woord van 15 maart 2019 in een notendop.

Door Ko de Jong

Tekst: [Mattheüs 21:1-16](#)

We lezen hier over de intocht van Jeruzalem en de tempelreiniging die er op volgde. In de tijd dat Jezus en zijn discipelen Jeruzalem bereiken stuurt de Here Jezus 2 van zijn discipelen vooruit om het een en ander te regelen.

Hij wist dat de overheden Hem gevangen wilde nemen. De situatie was explosief. Het is een wonder op zich dat de discipelen alles aantreffen zoals de Here Jezus het hun had gezegd. Het is ook bijzonder dat de Ezelin en haar veulen in het gelid werden gebracht en gedwee mee liepen.

Ook in het rumoer van de mensen die takken gooiden en klederen op de weg legden werden de dieren niet paniekerig. Alles maar dan ook alles, gebeurd zoals het Woord van God zegt.

Dat is een feit en waarheid waaraan we ons ook in onze tijd mogen vasthouden.

Het gaat zoals de Here Jezus het ons heeft gezegd.

De komst in Jeruzalem ging gepaard met opschudding en rumoer.

Ook de komst van de Here Jezus als koning op de wolken zal veel opschudding en rumoer met zich mee brengen.

Ook bij de komst van de Here Jezus in onze tijd zal het huis van de Here, de gemeente gereinigd worden met veel heftigheid.

Ons leven moet worden geheiligd en gereinigd want wij zijn de bruid van Christus, een gemeente zonder vlek en rimpel.

De Here Jezus heeft ons nodig. Net zo als Hij de ezelin en haar veulen nodig heeft om Zijn heerlijkheid te dragen. De veulen was nog door niemand bereden. Dit spreekt over heiligheid. Ook ons leven moet apart gezet worden voor de dienst van God. Ook wij komen net als de ezelin en haar veulen in een rumoerige tijd en omgeving. Maar wij voelen ons rijk, gezegend en zeker omdat wij de Zoon van God in ons dragen en mogen deel hebben aan Zijn heerlijkheid.

Gospel. Miracle in me

<https://www.youtube.com/watch?v=emWnTRbSngw>