

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 10/ 2020

### Mededelingen.

Aanstaande zondag 8 maart 2020 zal Broeder Delhaye het Woord verkondigen en zal Roy Albersen de zangdienst leiden.

### Voorbede.

Wilt u blijven bidden voor Henk Tirion dat God hem geneest van zijn rugpijnen. Ook voorbede gevraagd voor het zendingswerk in China (Macau). Door de het besmettingsgevaar van het coronavirus kunnen mensen niet meer bij elkaar komen.

Ook voorbede voor Arie Melissant, Alex Staupe en Patrick Boshamer voor hun gezondheid

### Het Woord van 1 maart 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Onderwerp: **Vertrouw op de Heere**

Teksten:

**Psalmen 115:11** - Hij is uw hulp en uw schild

**Speuken 3:5** - Vertrouw niet op je eigen inzicht

Vertrouwen is in onze tijd een zeldzaam werkwoord.

In een omgeving waar leugen en nepnieuws veelvuldig voorkomen is het vertrouwen in een ander ver te zoeken.

Als je aan zelf onderzoek doet dan zul je tot de conclusie komen dat ons eigen inzicht nog steeds ons grootste houvast is.

In onze wijsheid leggen we zekerheden vast waarvan we denken dat die ons steunen zullen in moeilijke tijden.

Het kostbaarste wat we bezitten in onze ziel.

In **Lukas 12:16-19** lezen we de gelijkenis van een rijke man, de bijbel noemt hem dwaas. Maar eigenlijk zou onze reactie niet anders zijn dan die van hem.

Het was eigen inzicht om de toekomst veilig te stellen en om zijn ziel de nodige rust te geven na al dat winstbejag.

Laten we eens lezen over de keuze van een andere rijke man en Lot toen de herders van zijn oom Abraham en zijn herders ruzieden om de groene weiden. Lot zag wat voor ogen was en koos om te wonen bij Sodom en Gomorra; Abraham vertrouwde op God.

Hoewel je het er niet van af kon zien was het land dat Lot niet koos het beloofde land dat God aan het nageslacht van Abraham zal geven.

Abraham ging wonen bij de eiken van Mamre die bij Hebron zijn ( **Gen. 13:18**). Mamre betekent 'welvarendheid' of 'sterkte' en Hebron betekent 'gemeenschap'.

Je zou kunnen zeggen dat je op 2 manieren in deze wereld je rijk kan voelen. De ene manier is dat je je rijk voelt om dat je veel zekerheden en bezittingen hebt. De andere manier is dat je een relatie (vriendschap) hebt met God.

In **Psalmen 115:4** lezen we dat de mens geneigd is om zijn vertrouwen te stellen op het werk van zijn eigen handen. Als je dat doet loop je de zegen van God mis. In **vers 13** staat dat God zal zegenen degene die Hem vreest, of je nou klein bent of groot. Vrezen wil hier zeggen 'in ere houden'.

Als we **Habakuk 3 lezen vers 17-19** dan zie je de tegenstelling van de 2 manieren om je rijk te voelen. Geen bezittingen en toekomst meer over en toch ... van vreugde opspringen en je geluk vinden in de relatie met God.

We zien het ook bij de Here Jezus. Hij heeft alles weggegeven en is gekruisigd voor u en mijn zonden. Waarom ? Omdat de relatie met de Vader voor Hem het belangrijkste was. De liefde van de Vader en ook Zijn eigen liefde voor ons maakte dat Hij al wat Hij had heeft prijs gegeven als erfenis voor u en mij.

Ook in het leven van Paulus was het kennen van God het hoogste doel boven zijn eigen inzichten, bezittingen en prestaties (**Filippenzen 3:7-10**).

In **Filippenzen 4:11-13** zegt Paulus dat hij heeft geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij verkeert. Waarom.... omdat hij weet dat bij God alles mogelijk is en dat hij in alles wordt gesterkt en geholpen door God.

In **2 Korinthe 4:7-9** lees je over de gemeenschap met God.

Het is Gods rijkdom (schat) waarmee je in verbinding staat.

Het is niet een rijkdom waarmee je op je lauweren kunt rusten maar een rijkdom die je doet functioneren in Christus.

Het gaat bij deze rijkdom vooral om je vriendschap (relatie) met God en de opbouw van het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.

In **2 Korinthe 6:10** lees je op welke manier de rijkdom van God in je leven tot uiting komt.

In **vers 1 en 2** staat:

*En als medewerkers van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben.*

*Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb ik u gehoord, en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie nu is het de tijd van het welbehagen, zie nu is het de dag van het heil!*

We lezen hier dat God ons gebed direct hoort en ons ook direct helpt. Maar we moeten ook groeien in Christus. We moeten groeien in onze taak in Christus.

God heeft ons daarvoor genade gegeven. D.w.z. dat Hij door de Heilige Geest ons bijstaat in onze dienst voor Hem.

In **vers 4-10** staat dat we in allerlei situaties worden gebracht en ons moeten bewijzen dienaren van God te zijn.

We krijgen te maken met

- veel volharding
- verdrukkingen
- noden en benauwdheden
- slagen en gevangennemingen
- oproer
- gespannen arbeid
- nachten zonder slaap
- vasten

We moeten dan ons als dienaren van God leren leven

- in reinheid
- in kennis en geduld
- in vriendelijkheid
- in de Heilige Geest
- in ongeveinsde liefde
- in het woord van de waarheid
- in de kracht van God
- met de wapens van de gerechtigheid

- met eer en oneer
- met kwaad en goed gerucht
- als misleiders en toch waarachtigen
- als onbekenden en toch bekenden
- als stervenden, en zie wij leven
- als bestraft en toch niet gedood
- als bedroefden en toch steeds blij
- als armen, maar die toch velen rijk maken
- als mensen die niets hebben en toch alles bezitten

**Gospel. Then I Met The Master**

<https://www.youtube.com/watch?v=Y6IIOJ3CFIO>