

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 7/ 2020

Mededelingen.

Aanstaande zondag 16 februari 2020 zal Henk Goldberg het Woord verkondigen en zal Herbert van den Worm de zangdienst leiden.

Voorbede.

Wilt u bidden voor Henk Tirion dat God hem geneest van zijn rugpijnen.

Het Woord van 9 februari 2019 in een notendop.

Door Ko de Jong.

Een fragment van de zendingsreis van Paulus, Silas en Timotheüs.

Handelingen 16:13-34

In een droom wordt Paulus door de Heilige Geest uitgenodigd om de oversteek te maken van het huidige Turkije naar Macedonië (Griekenland).

Paulus komt met zijn broeders in Filippi, een Romeinse enclave en onderzoekt op welke manier zij het evangelie aldaar kunnen verkondigen. Er is geen synagoge.

Dit betekent dat de Joden in deze stad weinig ruimte maakten voor het volgen van God. De vrouwen hadden wel behoefte of God te zoeken. Er was in die tijd sprake van gebedsplaatsen, waarin vrouwen zochten naar de wil van God.

Waarschijnlijk hadden de vrouwen in Filippi God gebeden om een opening om het evangelie in hun stad te laten groeien. God verhoorde hun gebed en zond Paulus en zijn vrienden.

Paulus ontmoet in zo'n gebedsplaats Lydia. Zij was een zakenvrouw die zich door het gesprek met Paulus bekeerde met haar gehele huis. We lezen verder dat zij haar huis openstelt voor de verkondiging van het evangelie.

Filippi was een drukke stad en kan vergeleken worden met onze 24 uren economie. Er was daar een vrouw met een waarzeggende geest die haar eigenaren veel geld opbracht. Deze verkondigde dat Paulus en zijn vrienden dienaren waren van de allerhoogste God. Op zich sprak zij de waarheid, maar omdat zij het herhaalde tot verveling toe, irriteerde het Paulus en hij bestraft de demonische macht en de vrouw werd bevrijd.

Hierdoor kwam Paulus en Silas in de gevangenis omdat de eigenaren van de vrouw hun winstgevende bron kwijt waren geraakt en Paulus en Silas aanklaagden. Maar God zorgde dat zij weer vrij kwamen en de boodschap van het evangelie weer konden verkondigen. De cipier en zijn gehele huis kwamen door deze actie tot geloof in de Here Jezus.

De gemeente van Filippi is door deze zendingsacties ontstaan en mag er wezen. In een later brief aan de Fillipenzen ontdekken we dat het een florissante gemeente is geworden,

Laten ook wij bidden voor onze stad dat God een werk begint in onze buurt zodat het evangelie ook daar gepredikt gaat worden. Ook in onze tijd is er weinig tijd en ruimte voor God. Maar door het gebed kan God een weg openen.

Gospel. Show A Little Bit of Love and Kindness

<https://www.youtube.com/watch?v=98iV3KyPOIE>