

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 5 / 2020

Mededelingen.

Aanstaande zondag 2 februari 2020 zal Arjen Lock het Woord verkondigen en zal Willem Agerbeek de zangdienst leiden.

Voorbede.

Wilt u ook bidden voor Henk Tirion dat God hem geneest van zijn nierbekkenontsteking.

Het Woord van 26 januari 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

1 Koningen 19:1-8

De ervaring van Elia de profeet van God, nadat hij Israël had laten zien wie de levende God is en de 950 priesters van Baäl en Asjera had laten doden.

Hij was ten einde raad toen Izebel hem had te kennen had gegeven dat hij het zelfde lot zo ondergaan. Hij was zo moe van het alles dat zij in een diepe slaap was gevallen. De engel moest hem 2 x wekken om te eten van de spijze die hij had klaar gemaakt.

Elia werd gesterkt door God. Hij kreeg voedsel dat hem sterk maakte.

Zo sterk dat hij 40 dagen en nachten kon reizen door de woestijn.

40 is het getal van de totale beproeving.

Je kan de beproevingen aan als je eet van het brood uit de hemel.

Het avondmaal is het type beeld van het eten van het brood uit de hemel;

1 Korinthe 11:23-26.

Het is de Here Jezus zelf die we ons eigen mogen maken door het lezen van het Woord, ons gelovig gebed en onze toewijding aan het koninkrijk van God.

Het Woord van God telt ook 2 gedeelten, oude en nieuwe testament.

Ook Israël moest 40 jaren in de woestijn verblijven voordat het kon ingaan in het beloofde land. Ook aan Israël gaf God brood gedurende de 40 jaar in de woestijn; lees **Exodus 16:35**.

In het boek 2 Koningen is Elisa de profeet geworden van God. Elia is door God weggevoerd. Elisa wist dat het leven van een dienstknecht van God geen makkie

zou worden. Hij week niet van de zijde van Elia en vroeg 2 Koningen 2:9 om een dubbel deel van de Geesteskracht van Elia.

Ook wij hebben als dienstknechten van God het niet makkelijk.

De bijbel zegt in

Efeze 6: 10

Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van Zijn macht.

Een dubbel deel (of 2 delen) van de Geest van Elia wijst naar de volheid van de Geest van God in ons leven.

In **Handelingen 1:8** staat de belofte van de Here Jezus dat we de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen.

In **Johannes 7:39** zegt de Here Jezus dat als je in Hem gelooft, zoals de schrift zegt: '*Stromen van levend water zullen uit onze binnenste vloeien*'.

In **vers 39** staat dat de Here Jezus dit zeide over de Heilige Geest die u en ik zouden ontvangen toen wij tot geloof kwamen.

In **Johannes 4:14** zegt de Here Jezus dat dit water als een bron zal worden in onze binnenste en zal opwellen tot in het eeuwige leven.

Als je drinkt van het water van de Here Jezus, anders gezegd, als je gelooft in de Here Jezus zoals de schrift zegt, nog anders gezegd als je doet wat de Here Jezus van je vraagt, dan zal je mogen weten dat God Geest als een kracht in je gaat werken.

We hoeven het niet zelf te doen. Als u tot de conclusie bent gekomen dat u niet kan voldoen aan Gods maatstaf, dan is dat prima. Ons eigen wezen kan niets toevoegen aan het Koninkrijk van God.

Wij mogen geestelijk het Woord van God in ons opnemen elke dag, net zoals de Israëlieten het manna uit de hemel elke dag moesten eten. En dat Woord zal ons leven veranderen naar het beeld van God.

We mogen ook weten dat we een beroep mogen doen op de hulp / kracht van de Heilige Geest. In Efeze 5:18 staat dat we vol moeten worden van de Heilige Geest.

In **Efeze 6:12** staat de reden waarom we vol moeten zijn van de Heilige Geest.

Net als Elia kunnen we zonder de kracht van God de beproevingen niet tot een goed einde brengen (**vers 13**).

In **Efeze 6** lezen we verder dat we ons leven volledig moeten toewijden aan God, net zoals een soldaat zich heeft gewijd aan de strijd die hij moet voeren.

Als wij ons toewijden aan de dienst van God, dan mogen wij ons kleden met Zijn (wapen)uitrusting.

De actie moet van ons komen. De vraag en verlangen moet van ons komen, net zo als Elisa die aan God (Elia) vroeg om 2 delen (2x zoveel) van de Geest van Elia.

Als we het moeilijk hebben wil God ons versterken.

We hoeven daarom nooit bang of verontrust te zijn voor de tijden die komen.

Het koninkrijk van God is binnen in ons en afhankelijk van de nood, zal de hulp / kracht van God en de wapenuitrusting van God ons deel mogen zijn.

Gospel. God is in the shadows

<https://www.youtube.com/watch?v=XA-08MCEEr8>