

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 2 / 2020

Het Woord van 5 december 2019 in een notendop.

Door Ko de Jong

Je bent als een bloem.

Lezen 1 Petrus 1:1-25

Deze brief van Petrus moest worden doorgestuurd aan meerdere personen en gemeenten. Deze woorden zijn ook voor u.

De zegen die Petrus hier uitspreekt is dat de genade van God bij u wordt vermeerderd en dat u geheiligd wordt en besprenkeld met het bloed van de Here Jezus. We dit woord bewust opnemen en er van genieten.

In Genesis 2:4-8 lezen we dat de mens als eerste bloem op aarde is gemaakt door God. Ook in Hooglied 2 wordt de mens met een bloem (lelie) vergeleken.

Door de zonde zijn wij een geknakte bloem geworden die zal verwelken. Ook de Here Jezus wordt vergeleken met een bloem (roos) die vlekkeloos was en werd geplukt en weggegooid voor ons.

In vers 24 staat dat al de heerlijkheid van de mens als een bloem is in het gras. Wanneer het gras (onze omgeving) verdort zullen ook wij onze bloem verliezen,

Door de Here Jezus zijn we met Hem een bloem geworden die niet meer verwelkt maar de grootheid van God zullen blijven verheerlijken (zie vers 3).

Ondanks onze omgeving verdort, zullen we mogen blijven bloeien de de grootheid van God mogen blijven prijzen.

In vers 6 staat dat we daarom ons mogen verheugen ondanks dat we nu een korte tijd verdrukking ondervinden.