

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 3 / 2020

Mededelingen.

Aanstaande zondag 19 januari 2020 zal Arie Kok het Woord verkondigen en zal Romeo Dragman de zangdienst leiden.

Voorbede.

Graag de volgende personen gedenken in uw gebeden:

Zuster Sheurly voor herstel van de griep;

Irene Verhoef en Piet van Zeijenhorst voor de medische behandelingen die zij moeten ondergaan.

Het Woord van 12 december 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Onze levenshouding in 2020.

Lezen Markus 13.

De Here Jezus raad ons aan om in de tijd die we leven op verschillende zaken te letten.

1. We moeten allereerst letten op ons zelf (vers 9).

We moeten opletten dat we niet misleid worden door de meningen van de wereld over wie God is. De bijbel moet onze richtsnoer blijven.

We moeten ook opletten dat we niet verontrust worden door de bedreigingen die op ons afkomen. We moeten ons juist verblijden omdat de komst van de Here Jezus aanstaande is.

We mogen ons verheugen net als een aanstaande moeder, die niet let op de weeën op uitziet naar de geboorte van haar kind dat aanstaande is.

Lees ook 2 Korinthe 7:4.

2. We moeten ook letten op de aanwijzingen van de Heilige Geest die in ons woont. Dit betekent dat we de stem van de Heilige Geest moeten leren horen en verstaan. Hiervoor is oefening voor nodig. We moeten eerst elke dag in kleine dingen de stem van de Heilige Geest leren te verstaan. Dan kunnen we ook bij grote bedreigingen Zijn leiding in ons leven zien.

3. We moeten ook letten op de eindspurt (de sprint bij de finisch).

We moeten tot het eind volharden zegt de Here Jezus. Onze blik moet gericht zijn op de komst van de Here Jezus. Wij zijn Zijn bruid en Hij is de Bruidegom. We moeten elke dag uitzien naar Zijn terugkomst om ons op te halen om voor eeuwig bij Hem te zijn. We mogen hem elk ogenblik verwachten en klaar staan.

4. We moeten ook letten op de gebeurtenissen om ons heen, de tekenen van de tijd. We mogen vooral het werk van God in Israël volgen. Israël wordt in de bijbel vergeleken met een vijgenboom. Net als in het voorjaar kan je zien wanneer bomen en planten in de knop staan, We weten dan dat de lente er aan komt. Zo is het ook met de tijdljn van God.
5. We mogen in onze eindtijd God bidden om verlichting en om zijn hulp.
We mogen bijvoorbeeld bidden dat de bedreigingen niet in de winter zullen plaatsvinden. Maar dat is alleen een voorbeeld. We mogen met God spreken over onze tijd en de rol die we zelf in onze omgeving hierbij mogen spelen.

Gospel, Stand Still

<https://www.youtube.com/watch?v=QIBFIEup9Uc>