

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 1 / 2020

Mededelingen.

Aanstaande zondag 5 januari 2020 zal Ko de Jong het Woord verkondigen en zal Herbert van den Worm de zangdienst leiden.

Voorbede.

Graag de volgende personen gedenken in uw gebeden:

Zuster Victorien voor gezondheid en vitaliteit;

Zuster Sheurly voor herstel van de griep;

Irene Verhoef en Piet van Zeijzenhorst voor de medische behandelingen die zij moeten ondergaan.

Het Woord van 29 december 2019 in een notendop.

Door Henk Tirion.

Maak tijd om in de rust in te gaan met God.

In Genesis 1 staat dat God de wereld schiep in 6 dagen.

Op de 7^e dag rustte God van Zijn werken.

Hij zegende deze rustdag en verklaart deze dag heilig.

In Exodus 16:4 en 5 lezen we dat God zelfs bij het geven van Manna rekening hield met de 7^e dag; de rustdag. Op de 6^e dag kregen ze extra manna om te verzamelen voor de volgende dag.

In Lukas 13:14 bekritiseerde het Hoofd van de Synagoge de Here Jezus met dat Hij geen wonderen mocht doen op de Sabat (de 7^e dag).

Maar in het nieuwe testament is de Sabat geen wet meer maar een genadegift van God.

Rust nemen heeft in onze cultuur een negatieve lading. Als het goed gaat behoren we het altijd druk te hebben en moet onze agenda goed gevuld zijn.

Daar kunnen we dan trots op zijn.

In Lukas 10:38-42 geeft der Here Jezus aan dat het beter is om je rust te nemen aan de voeten van de Here Jezus.

In 1 Koningen 19:10-18 lezen we dat God niet is de drukte is maar in de zachte bries (de stilte, de rust).