

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 52/ 2019

### Mededelingen.

Aanstaande zondag 29 december 2019 zal Henk Tirion het Woord verkondigen en zal Romeo Dragman de zangdienst leiden.

Op woensdag 25 december vieren wij kerst en begint de dienst om 16.00 uur. Aansluitend wordt u een maaltijd aangeboden. De viering zal tot ongeveer 19.30 uur duren.

### Voorbede.

In de dienst is er gebeden voor Monica Albersen, Arie Melissant en Linda van den Worm. Wilt u deze broeder en zusters ook gedenken in uw gebeden.

### Het Woord van 15 december 2019 in een notendop.

Door Barry van Oertel.

Hosea ( betekent God zaait ).

God wilt ons laten zien hoe onze relatie met Hem er uitziet.

Als voorbeeld stelt Hij het huwelijk van Hosea ( de profeet ) en Gomer.

Toentertijd gold dit ook voor de relatie tussen God en Israël.

Gomer was niet trouw aan Hosea en werd weggestuurd.

Hosea moest later zijn vrouw later terug kopen voor 15 zilverlingen en 1,5 home gerst ( waarde 15 zilverlingen). Totaal was de afkoopsom 30 zilverlingen.

Dit wijst naar de prijs die er voor de Here Jezus werd betaald om Hem gevangen te nemen en te kruisigen op Golgotha.

Aan het einde van Hosea houdt God het volk van Israël het herstel voor ogen.

Israël dacht dat het rijk van Egypte en Assur hun rijkdom zou kunnen geven en daarom werden ook de goden van hun rijken vereerd.

Zo is het vaak ook met ons. Naast God hebben we allerlei afgoden ( geld, werk, familie, bezittingen) die we in ons hart hebben gesloten en die ons afleiden van God.

Net als bij het volk van Israël ( Hosea 2:5) versperdt God met doornen hen de weg opdat zij de afgoden niet zouden kunnen dienen. God maakt zelfs een muur tussen Israël en de baäls.

In vers 6 zegt God dat we altijd beter af zijn als je God alleen dient.

In hoofdstuk 4 wordt Israël aangeklaagd dat zij geen trouw, liefde en kennis van God hebben.

Hoe zit het bij ons wat dat betreft.

We mogen God beter leren kennen. Niet van een afstand maar van heel dicht bij.

We mogen ook de trouw en liefde van God ontvangen waardoor we tot zegen kunnen en mogen zijn voor onze omgeving.

God zegt tegen de dwaze maagden in de gelijkenis hierover: 'Ik ken u niet'.

We mogen nu al God leren kennen door met Hem door het leven te gaan en met Hem alles te bespreken en naar Hem te luisteren.

**Gospel.** This is My Fathers world

<https://www.youtube.com/watch?v=2Yt3woAYOBQ>