

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 51/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 22 december 2019 zal Barry van Oertel het Woord verkondigen en zal Willem Agerbeek de zangdienst leiden.

Op dinsdag 17 december is er geen bijbelstudie omdat de Credokerk de zaal nodig heeft voor eigen gebruik.

Het Woord van 15 december 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm.

De liefde van God bezitten.

Johannes 21:15-19

Jezus vraagt aan Petrus maar ook aan ons of wij van Hem houden, meer dan van onze vrienden. Hij vraagt dit 3 keer. Het klinkt heel doordringend en Petrus wordt er ontroert van. Het is van groot belang dat we van de Here Jezus zijn gaan houden. Hij houdt van ons en heeft niets achter gehouden aan wat Hij aan ons kon geven. Hij wilde alleen uitzien naar het moment dat Hij met ons zal zijn in de eeuwigheid.

Het gaat er niet om wat we plichtmatig voor de Here Jezus doen, maar wat we in liefde voor Hem doen.

In **1 Korinthe 13:3** staat dat het ons niet zou baten als we alles wat we hebben zouden weggeven aan anderen zonder dat we de ander zouden liefhebben.

In ons geloofsleven is dus de onderliggende liefde voor alles wat we doen voor de Here Jezus van groot belang. Want als we alles zouden weggeven zonder dat we van anderen houden zou we een weldoener worden zonder relaties. En als we voor God werken zonder dat er liefde is voor dat werk, zouden we net als de oudste zoon, in de gelijkenis van de verloren zoon, gefrustreerd raken en op de ander neer zien.

God is liefde (**1 Johannes 4:7-13**) en de liefde van God is ook in ons.

En het kan volmaakt in ons worden als we elkaar blijven liefhebben.

God ziet niet op ons neer, Wij zijn niet minderwaardig voor God, omdat Hij van ons houdt. **Johannes 3:16** geeft aan waarom God zoveel moeite doet om ons te redden. Hij heeft de mensen lief.

De liefde van God is een hele bijzondere liefde en het staat beschreven in **1 Korinthe 13**. En God vraagt van ons dat we Zijn liefde zullen beantwoorden. Dan is er een relatie. Hij is Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij is koning en wij zijn Zijn dienaren. Hij is de schepper en wij zijn Zijn maaksel. Hij is onze redder en redding en wij zijn de dankbare geredde kinderen van God.

Kunnen we Gods liefde beantwoorden ?

Uit ons zelf kunnen we dat niet.

David zegt in Psalm 119: 25 dat onze ziel aan het stof kleeft en hij vraagt aan God om hem levend te maken naar het Woord van God.

Met de hulp van de Heilige Geest die de liefde van God in ons hart heeft uitgestort lukt het wel. Het is genade van God (**Romeinen 5:1-5**).

Als we de liefde van God niet leren kennen, dan kunnen we in het Koninkrijk van God niet functioneren. We kunnen dan nooit de ander van harte dienen zoals de Here Jezus dat voor ons heeft gedaan. We kunnen de ander dan niet hoger achten dan ons zelf.

Paulus geeft in **1 Korinthe 13:11** aan dat de liefde van God in ons hart moet groeien en dat het een groeiproces kent net als onze ontwikkeling als mens. Je kan kind zijn in het Koninkrijk van God, maar je kan ook gegroeid zijn tot volwassene.

Paulus zegt dat wij de beloften van het Woord van God in een spiegel zien. We zien het voor ons in het geloof omdat het geschreven staat in het Woord van God en omdat de Heilige Geest het ons indachtig heeft gemaakt. Maar er komt een tijd dat we uit die bijzondere liefde van God mogen gaan leven. We zullen het gaan zien in elkaar, van aangezicht tot aangezicht (vers 12).

In **1 Korinthe 14:1** staat dat we de liefde moeten najagen en naar alles van de Geest moeten streven.

Romeinen 8:12-17 geeft aan dat we met de hulp van de Geest van God anders op de zaken van elke dag kunnen reageren. We zijn niet meer verplicht om het allemaal zelf te doen in eigen kracht.

Want de mogelijkheid van het kunnen leven met de *Geest* in Christus Jezus, heeft ons vrij gemaakt van het moeten leven met het juk van de zonde (**Romeinen 8:2**).

De bijbel heeft het over 2 wetmatigheden.

- We kennen inmiddels de wet van de zonde en de dood. Net als we de wet van de zwaartekracht kennen. Daar is niet van te ontkomen. We zien de gevolgen in ons zelf en ook in de mensen om ons heen. Onze gedachten zitten vol ongerechtigheid en egoïsme.

- Maar zijn we ook er van doordrongen dat er een wet is van de *Geest* van het leven, die even reëel is als de andere wet. Er is dus een alternatief voor u en mij. En met dat alternatief kunnen we *God de Vader* behagen. Doordat we samen met de *Geest* gaan leven, maakt dit ons vrijgemaakt van onze dienstbaarheid aan de zonde.

Als we niet samen met de Heilige *Geest* leven en het niet op de manier van *God* doen, vallen we zo als ieder ander mens onder de wet van zonde en van de dood. En die kent geen liefde.

Het is dus van groot belang dat we de vermaning van Paulus goed ter harte nemen. Want zonder liefde (de liefde van *God*) heeft ons leven geen waarde voor de eeuwigheid.