

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 48/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 1 december 2019 zal Henk Goldberg het Woord verkondigen en zal Romeo Dragman de zangdienst leiden.

Het Woord van 20 oktober 2019 in een notendop.

Door Henk Tirion.

Ezau en Jacob

Genesis 25:27-34

Het verlies van het eerste geboorterecht deed Ezau niets.

Hij vond het belangrijker dat zijn honger was gestild.

Het eerst geboorterecht was een zegen van God voor de toekomst.

Hoe bewust zijn wij van de waarde van Gods zegen in ons leven.

Johannes 13:33 en Johannes 14:2-3

Jezus attendeert zijn discipelen op de grote waarde van het volgen van de Here Jezus. Hij maakt voor ons plaats in het Vaderhuis.

Door dit doel voor ogen te stellen kunnen we ten allen tijde tevreden zijn met wat we hier op aarde hebben. Het gaat ons immers om onze hemelse toekomst.

Fillepenzen 3:20-21

Onze wandel is in de hemel.

Fillepenzen 4:1

Onze blijdschap en kroon (doel) zijn in de Here.

Lees ook:

Fillepenzen 4:4

Fillepenzen 4:10-20

1 Timotheüs 6:8

2 Timotheüs 4:8

In Genesis 13:10 had Abraham ook zo'n visie. God had hem een bijzondere mooie stad beloofd (Hebreeën 11:10) . Daardoor liet hij Lot als eerste kiezen welk land hij voor zijn kudde koos.

Lees ook Romeinen 8:18 en Lukas 6:23

Gospel.