

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 47/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 24 november 2019 zal Henk Tirion het Woord verkondigen en zal Willem Agerbeek de zangdienst leiden.

Voorbereidingen Kerstviering.



Kerst lijkt nog ver weg, maar over een week begint advent en over ruim 5 weken is het Kerst. Achter de schermen wordt er al nagedacht over en gewerkt aan de Kerstviering op woensdag 25 december. Een viering waarbij we met elkaar de komst van de Here Jezus naar deze aarde willen gedenken. Hoe meer mensen hieraan een bijdrage leveren, hoe meer het een dienst wordt van *samen*.

Hebt u (of heb jij) iets om met ons te delen: een lied, gedicht, verhaal....geef het dan door zodat we een indeling voor de liturgie kunnen maken.

Verzoek (Kerst) liederen graag ook van tevoren aan ons doorgeven.

Arie en Corry .

Het Woord van 20 oktober 2019 in een notendop.

Door Arie Kok

God vergeet u niet.

2 Kronieken 16:9

Hij is een God die van ons houdt.

Hij wil ons krachtig bijstaan. Twijfel niet aan het Woord van God.

Wij mogen ons vertrouwen stellen op het Woord van God.

Het is de Geest van God die in ons woont die ons bijstaat.

Hij wordt vergeleken met een wind waarop wij mogen zweven, net als een arend dat doet.

Hebreeën 6:9-12

Hij wil zich aan ons bewijzen. Wij dienen geen onrechtvaardige God.

God weet wat er in ons hart omgaat.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Ook in zware tijden mogen wij getuigen van de levende God die ons bijstaat.
Wij mogen door het geloof weten dat wij een levende God dienen die rechtvaardig is. God wil soms op een bijzondere manier tot ons spreken.
Hij denkt aan ons als wij het moeilijk hebben.
Hij dacht ook aan Abraham toen zijn bede niet werd verhoord toen de steden Sodom en Gomorra werden omgekeerd, Genesis 18:21.
Hij dacht ook aan Noach toen hij 40 dagen op de wateren in de ark verbleef, Genesis 8:1.
God wil ook bewijzen dat Hij liefde is. Zonder liefde zijn wij niets. (1 Korinthe 13). Lees ook Matheüs 5:16 en 1 Timotheüs 6:17-19.
We mogen onze koers vast houden door de levende hoop op de Here te vestigen en onze toekomst daarmee te verzekeren.

Gospel. God is in the Shadows.

<https://www.youtube.com/watch?v=XA-08MCEEr8>