

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 46/ 2019

### Mededelingen.

Aanstaande zondag 17 november 2019 zal Arie Kok het Woord verkondigen en zal Herbert van den Worm de zangdienst leiden.

### Voorbereidingen Kerstviering.



Kerst lijkt nog ver weg, maar over ruim 2 weken begint advent en over ruim 6 weken is het Kerst. Achter de schermen wordt er al nagedacht over en gewerkt aan de Kerstviering op woensdag 25 december. Een viering waarbij we met elkaar de komst van de Here Jezus naar deze aarde willen gedenken. Hoe meer mensen hieraan een bijdrage leveren, hoe meer het een dienst wordt van *samen*.

Hebt u (of heb jij) iets om met ons te delen: een lied, gedicht, verhaal....geef het dan door zodat we een indeling voor de liturgie kunnen maken.

Verzoek (Kerst) liederen graag ook van tevoren aan ons doorgeven.  
Arie en Corry .

### Het Woord van 20 oktober 2019 in een notendop.

Door Peter van den Worm

30, 60 of 100-voudige vruchtdracht.

### Mattheüs 13:8 en 23

Die het Woord hoort, begrijpt en vrucht voortbrengt.  
Wat is de vrucht die hier wordt bedoeld ?

In Galaten 5:22 wordt de vrucht van de Heilige Geest beschreven.  
Hier wordt het woord vrucht niet als meervoud geschreven maar als enkelvoud.

Het is één gehele vrucht die uit 9 delen bestaat,  
Als je samen met de Heilige Geest door het leven gaat ontstaat deze vrucht in ons hart. Hier wordt vruchtdracht in het algemeen mee bedoeld.  
Dus vruchtdracht in het grote verband.

Maar hier gaat het over het horen van het Woord van God en daarna als je het begrepen hebt zal dat Woord (zaad) tot ontwikkeling komen (gezien worden) in ons leven. Dus het gaat hier om een deeltje van de Godsvrucht.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.  
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Als je Gods Woord hebt gehoord en hebt bewaard (omdat je het waardevol vindt) gaat het wat doen in ons leven. Het kan zelfs onze diepe innerlijk bereiken en daar Zijn werk doen.

In Naaldwijk heb ik hier onlangs gezegd dat het Woord van God krachtig is en leeft, net zoals een zaadje dat een plant geworden is leeft en wat gaat doen in je akker (**Hebreeën 4:12**).

God zegt dat Zijn Woord niet ledig zal terugkeren, maar zal doen waartoe Hij het heeft uitgezonden (**Jesaja 55:11**).

Dus als wij het Woord van God hebben ontvangen en bewaard in ons hart (akker) dan kunnen we door het geloof gaan uitzien naar de vervulling van Gods belofte in ons leven. God gaat er mee aan het werk. Het is niet zo maar 'letters of een woord' maar het is Gods Woord dat krachtig is en leeft.

God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus  
Wij mogen God de Vader bidden in de naam van Jezus.

Maar er is in de gelijkenis sprake van 100, 60 en 30-voudige vrucht.  
Dit ligt niet aan het zaad, want dat is van zeer hoge kwaliteit .

In **Jesaja 56:1-8** kunnen we misschien ontdekken waaraan de afname van de kwaliteit gelegen is.

God heeft Zijn Woord uitgezonden om Zijn heil en Zijn gerechtigheid in ons leven te openbaren (vers 1). Het is het werk van het Woord van God. Wij kunnen daaraan zelf niets aan toevoegen.

Als we op onze menselijke vaardigheden en talenten vertrouwen, moeten we niet denken dat we een geestelijk resultaat kunnen behalen. We vertrouwen dan op het natuurlijke, het vleselijke en we leven dan naar het vlees en kunnen God daarmee niet welgevallig zijn. God heeft Zijn Woord uitgezonden en dat Woord zal ons kunnen vernieuwen van binnen uit (ziel en geest).

Daarom zegt God in Jesaja dat we onze Sabatrust moeten houden.

Wij mogen in de rust van God ingaan en uitzien naar het Heil dat het Woord van God in ons brengt. We mogen ons, net als bij de Sabatrust, bezighouden met Gods Woord en het zoeken van het Koninkrijk van God elke dag.

In Jesaja staat ook dat het niet uitmaakt wie je bent. Het geldt voor elke sterveling en mensenkind. Ook voor de vreemdeling of eenling die misschien denkt dat hij of geen recht heeft van spreken. Als je vasthoudt aan het Woord van God zal God Zijn heil en Zijn Gerechtigheid aan jou openbaren.

### **Hebreeën 4:1-13**

Het gaat om de woorden van God en het geloof dat je nodig hebt (vs. 2).

Als je de woorden van God gaat geloven en er op gaat vertrouwen, dan ga je Gods rust binnen (vs.3a)

Gods schepping is reeds voltooid. De woorden van God hebben geklonken in 6 dagen en God heeft op de 7<sup>e</sup> dag gerust. (vs. 3b).

Het niet ingaan in Gods rust heeft ook te maken met je hartgesteldheid, het is verhard (vs. 7)

Het gaat om een sabatrust (vs. 9)

We moeten moeite doen om zaken in Gods handen te laten en in Gods rust in te gaan.

Als wij met ons eigen werk en kracht het Koninkrijk van God willen opbouwen dan wordt onze Godsvrucht beperkt, lees **1 Korinthe 3:10-15**.

Dan zal het geen 100-voudige vruchtdracht met zich meebrengen, maar misschien maar 30 of 60-voudig.

De sabatrust was een typebeeld van de rust van God.

Sabat komt van sjavat en het betekent ophouden en opnieuw ademen.

De sabatrust wordt ook gevierd als een feest.

Het is bedoeld om je leven aan God te wijden. Ophouden met eigen werken en je leven oppakken vanuit het nieuwe leven dat God aan ons heeft gegeven.

**Gospel.** Leaning on the everlasting arms

<https://www.youtube.com/watch?v=hpSFXStNHdk>