

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 45/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 10 november 2019 zal Peter van den Worm het Woord verkondigen en zal Romeo Dragman de zangdienst leiden.

Voorbereidingen Kerstviering.



Kerst lijkt nog ver weg, maar over ruim 3 weken begint advent en over ruim 7 weken is het Kerst. Achter de schermen wordt er al nagedacht over en gewerkt aan de Kerstviering op woensdag 25 december. Een viering waarbij we met elkaar de komst van de Here Jezus naar deze aarde willen gedenken. Hoe meer mensen hieraan een bijdrage leveren, hoe meer het een dienst wordt van *samen*.

Hebt u (of heb jij) iets om met ons te delen: een lied, gedicht, verhaal....geef het dan door zodat we een indeling voor de liturgie kunnen maken.

Verzoek (Kerst) liederen graag ook van tevoren aan ons doorgeven.

Arie en Corry .

Het Woord van 20 oktober 2019 in een notendop.

Door Ko de Jong

Waar gaan we naar toe.

Lezen **Mattheüs 7:13-14**

Er wordt hier gesproken over 2 wegen en 2 bestemmingen.

De brede weg (een zesbaansweg) die door de meerderheid van de mensen wordt bewandeld leidt tot het verderf. Het is de weg van Kain (Judas 1:11); lees ook Openbaring 20:7-10.

De andere weg is moeilijk te vinden en weinigen zullen het vinden. Het is ook moeilijk te bewandelen omdat de weg smalletjes is. De weg leidt tot het leven, tot de Vader in de hemel. De weg is de Here Jezus.

We zullen eens zien wat dit laatste inhoudt.

Johannes 14:1-3 de Here Jezus zegt: *Geloof in God, geloof ook in Mij (vertrouw op Mij)*. In het huis des Vaders zijn vele kamers.

Jezus zegt ook in vers 4 dat wij de weg weten en dat wij weten waar Hij heen gaat. Maar net als Thomas (vers 5) weten we dat misschien nog niet.

Dan legt de Here Jezus in de hoofdstukken 15 en 16 uit wat hij bedoelt.

Dan snappen de discipelen pas waarover Hij spreekt (Johannes 16:29-30).

Jezus heeft het over een korte tijd dat Hij zal vertrekken naar de Vader om plaats te bereiden voor ons. Dit is in de Joodse cultuur een begrip die iedereen snapt. Een aanstaande bruidegom vraagt om de hand van een vrouw en klopt aan bij de familie van de aanstaande bruid. (Openbaring 3:20). Zie *Ik sta aan de deur en ik klop*. Als de aanstaande bruid op de uitnodiging in wil gaan opent de vader van de bruid de deur. Dan wordt er onderhandeld over de bruidschat.

Wanneer er een overeenkomst (ketoeba) wordt gesloten, wordt de aanstaande bruid apart gezet door de familie en bereidt zij zich voor op het aanstaande huwelijk (we leven nog wel in de wereld, maar wij zijn niet meer van deze wereld (Johannes 17:16 en Openbaring 19). De aanstaande bruidegom gaat aan de slag om een huis te bouwen (plaats te bereiden) bij de Vader.

Als de Here Jezus zijn aanstaande bruid heeft opgehaald, zal de bruiloft in de hemel worden gevierd en zal Hij tot Koning worden gekroond en de bruid tot koningin (lees Lukas 12:35-36).

In Johannes 14:6 staat: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'.

Gospel. Revive Us Again

<https://www.youtube.com/watch?v=ZvaEtWjjMDk>