

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 44/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 3 november 2019 zal Ko de Jong het Woord verkondigen en zal Herbert van den Worm de zangdienst leiden.

Voorbereidingen Kerstviering.



Kerst lijkt nog ver weg, maar over ruim 4 weken begint advent en over ruim 8 weken is het Kerst. Achter de schermen wordt er al nagedacht over en gewerkt aan de Kerstviering op woensdag 25 december. Een viering waarbij we met elkaar de komst van de Here Jezus naar deze aarde willen gedenken. Hoe meer mensen hieraan een bijdrage leveren, hoe meer het een dienst wordt van *samen*.

Hebt u (of heb jij) iets om met ons te delen: een lied, gedicht, verhaal....geef het dan door zodat we een indeling voor de liturgie kunnen maken.

Verzoek (Kerst) liederen graag ook van tevoren aan ons doorgeven.

Arie en Corry .

Het Woord van 20 oktober 2019 in een notendop.

Door Arjen Lock

Bestaan er sleutels tot een succesvol geloofsleven?

In de bijbel wordt vermeldt dat er sleutels zijn van het koninkrijk der hemelen. Zouden deze sleutels ook betrekking hebben op een succesvol geloofsleven. Zouden we meer wonderen van God zien als we deze sleutels zouden konden gebruiken.

In het Johannes evangelie worden totaal 7 wonderen beschreven.

Wat we bij alle wonderen zien, is dat de mensen die het wonder hebben beleefd op zich weinig geloof hebben laten zien. Het was vooral de Here Jezus die in actie kwam. In dit zelfde evangelie geeft de Here Jezus 7 x aan wie Hij is.

Aan elk wonder kunnen we 'een Ik ben' van de Here Jezus koppelen.

- 1^e wonder - water werd veranderd in wijn.
Wat we hierbij kunnen leren is dat de Here Jezus het antwoord is op een mogelijke teleurstelling. Jezus zegt: '**Ik ben** de ware wijnstok'
- 2^e wonder - Genezing van de zieke zoon van de hoveling.
De hoveling moest alleen naar huis gaan. Hij moest vertrouwen hebben dat het woord van de Here Jezus zijn Zoon had genezen. Jezus zegt: '**Ik ben** de deur. Durf je door de deur naar binnen te gaan. Durf je de oplossing van het probleem op de manier van God te ontvangen.
- 3^e wonder - Het wonder van de verlamde man in Bethesda
Bethesda was waarschijnlijk een heidense plek. Een Jood had daar niets te zoeken. Voor de verlamde man was er geen hoop. Hij had niemand die hem hielp om als eerste in het badwater te komen. Maar de Here Jezus is het antwoord op onze hulpeloosheid. Hij zegt: '**Ik ben** de goede herder'. De Here Jezus zegt tegen de verlamde man: 'en zondig niet meer'. Waarschijnlijk doelt de Here Jezus op het feit dat hij zijn heil zocht bij heidense gebruiken.
- 4^e wonder - De vermenigvuldiging van de broden en de vissen.
Jezus zegt: '**Ik ben** het Brood des Levens'.
- 5^e wonder - Jezus wandelt op het water.
De Here Jezus wandelt daar waar geen weg lijkt te zijn. Hij zegt: '**Ik ben** de weg, de waarheid en het leven'.
- 6^e wonder - De genezing van een blinde.
Jezus zegt: ; **Ik ben** het licht der wereld'.
- 7^e wonder - De opwekking van Lazarus uit de dood.
Jezus zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven'.

Het gaat niet om ons geloof in wonderen, maar we moeten geloof hebben in een geweldig grote God.

Gospel. Wonderful grace of Jesus

<https://www.youtube.com/watch?v=t0OXi6JIJRE>