

Preek Gemeente Bethel Tempel Rotterdam
20 oktober 2019.

Leert van Mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart.

Lezen: Mattheus 11: 25-30

God heeft Zijn heilsplan verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen.

Als je je wijs of verstandig voelt dan heb je voor je zelf het idee dat niemand je iets meer kan leren. Je hebt dan je mening en je hebt je levensweg vastgesteld op basis van wat je hebt ervaren en op basis van wat je weet.

Jonge kinderen moeten nog leren, dat weten ze zelf ook heel goed. En dat is precies wat wij als christenen ook moeten weten. Je moet willen leren.

In een preek die ik in het verleden heb gebracht heb ik het gehad over de Heilige Geest die ons alles moet leren (Johannes 14:26).

Dat ging het over wie u over het Koninkrijk van God iets kan leren. We weten dus bij wie we moeten zijn om iets te leren.

Vandaag hebben we het over wat we moeten leren.

De Here Jezus wijst naar zich zelf. Hij is van harte nederig en zachtmoedig dat is in Zijn daden goed terug te zien.

Nederigheid is bij mensen een houding of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht of aanvaarden, laat staan opeisen, van eer.

Het woord 'zachtmoedig' verwijst naar een karaktertrek die getuigt van vriendelijkheid en goeïgheid. Iemand die zachtmoedig is, heeft een vriendelijk karakter en is zacht van aard. Zachtmoedige personen zullen een ander nooit opzettelijk schade berokkenen, aangezien dat tegen hun zachtmoedige aard indruist.

Als er iemand is die weinig voor zichzelf heeft opgeëist dan is het wel de Here Jezus.

Als er iemand is die vriendelijk en goeïg is, dan is het wel de Here Jezus.

Dus als u voor deze twee vakken slaagt (na vele oefening), zal je pas rust vinden voor je ziel.

De Vader heeft een welbehagen in de Here Jezus. Dat wil zeggen dat het karakter van de Here Jezus zeer geliefd is bij de Vader.

Je zal ook veel makkelijker tot eer kunnen zijn van het Koninkrijk van God.

Je kan dan ook zonder veel moeite worden ingezet in de opbouw van het Koninkrijk van God.

Want dan is je opdracht makkelijk (juk is zacht) en het kost je geen moeite (last is licht).

De Here Jezus had veel wonderen gedaan in 3 steden: Chorazin, Bethsaida en Kapernaum.

En wanneer Hij dit in andere plaatsen had gedaan dan hadden de mensen zich in zak en as bekeert.

Ik weet niet wat God in uw leven al heeft gedaan om u te bewegen tot Zijn Koninkrijk.

In sommige levens is de genade van God zo groot (Bethsaida betekent vergevingsgezind), maar de groei na de bekering beperkt.

Als je je bekeert hebt door te geloven in de Here Jezus moet je hem ook volgen.

Je moet een leerling worden en in zijn nabijheid ' het vak ' leren.

Het volk van Israël was in de vroegere tijden een typebeeld van een christen.

Verlost uit Egypte (bekering van de zonde), geleid door de rode zee (doop door onderdompeling),

In de woestijn (grote afhankelijkheid van God), geleid door God in de vuur- en wolkkolom (Iering van de Heilige Geest in ons leven).

Aan het eind van de reis hadden maar een handje vol Israëlieten hun les geleerd.
Slechts enkele hadden geloofd dat God zijn beloften zou nakomen.
De anderen bleven de beloften van God voor onmogelijk houden.
We zien dat God hen weer terug stuurt in de woestijn.
Het is alsof je het jaar opnieuw moet doen.
Soms is het zo dat we de nederigheid en zachtmoedigheid nog niet hebben.
Dan begint de Heilige Geest weer opnieuw en moeten we zaken meemaken om de nederigheid en zachtmoedigheid van de Here Jezus te ontvangen. We moeten leren hiervoor open te staan en het van Hem te verwachten als een jong kind dat zich afhankelijk van God op stelt.
De bijbel zegt immers dat God het uit de Here Jezus zal nemen en het ons zal geven (leren)
Johannes 16:14.

Als u die afhankelijkheid niet heeft, dan bent u verzekerd van uzelf en kan de Heilige Geest u de nederigheid en zachtmoedigheid van de Here Jezus niet geven /leren.

Een voorbeeld is het oude testament is het leven van Mozes.
Hij was een prins van Egypte. Hij had alle vaardigheden die je als leider maar kon bedenken.
Maar voor God was hij ongeschikt om de leider van Zijn volk te worden.
Ondanks al zijn lessen aan het hof van Farao kon hij zich niet beheersen toen hij zag dat een soldaat iemand van de Israëlieten sloeg. Hij sloeg in zijn woede de Egyptenaar dood.
Wat raar hè, Mozes was opgeleid om een volk te leiden, om zijn broer (De aanstaande Farao) bij te staan. Maar in het Koninkrijk van God gelden andere normen en waarden.
Mozes moest zo'n 40 jaar in de woestijn als herder leren afhankelijk te worden van God.
In Numeri 12:3 staat dat Mozes 'het vak' geleerd heeft om het volk van God te leiden, er staat dat hij zeer zachtmoedig was, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.

God heeft met u een weg te gaan. Hij wil u door de Heilige Geest klaar maken voor Zijn Koninkrijk.
En hier op aarde wil hij u gebruiken om een voorbeeld (licht) te zijn.
Laten we ons openstellen voor het werk van Gods Geest. Hij weet hoe en wat we moeten leren.
Hij zal ons maken naar het beeld von onze lieve Here Jezus.