

## **Bethel Tempel Rotterdam**

Contactbrief week 40/ 2019

### **Mededelingen.**

Aanstaande zondag 6 oktober 2019 zal Broeder Delhaye het Woord verkondigen en Rpméo Dragman de voordienst doen.

Er is dinsdagavond bidstond en Peter van den Worm zal een kort woordje brengen.

### **Voorbede.**

Voorbede voor Linda van den Worm voor hun gezondheid. Ook wordt voorbede gevraagd voor broeder Doebar en Sjarien die herstellende zijn van een operatie.

### **Het Woord van 29 september 2019 in een notendop.**

Door Peter van den Worm.

Thema: God doet wonderen om zich voor te stellen aan onze omgeving.

### Lezen **Handelingen 9:32-43**

Wij zijn kinderen van het koninkrijk van God door genade en mogen in onze omgeving bekend maken door woord en daad wat God voor een ieder heeft weggelegd. Wij weten inmiddels wie God is en hoewel we Hem nog lang niet goed kennen, leren we elke dag er iets nieuws bij. Maar realiseren we ook dat we hierop aarde het lichaam zijn van Christus en dat God door ons heen zijn goedheid en barmhartigheid wil openbaren aan onze omgeving.

Staan we daar open voor. Zien we er naar uit om de liefde van God te openbaren aan onze kinderen, broeders en zusters, vrienden, collegae en burens?

De bijbel zegt dat we als zout een smaakmaker moeten zijn. Een voorbeeld van gerechtigheid, liefde, blijdschap etc.

De mensen moeten aan ons zien dat God liefde is en vrede geeft.

Als we daarom de grootheid van God mee maken in ons leven, doordat God een wonder doet, is dat ook bedoeld om onze geliefden en kennissen te laten zien wie Hij is.

Wij weten wel inmiddels waar God toe in staat is. We geloven immers dat alles mogelijk is bij God. Voor ons hoeft God zich niet meer te bewijzen.

Dat neemt niet weg dat God voor ons zorgt en aan ons werkt en ons leert vruchten van gerechtigheid te dragen en dat Hij tot ons spreekt.

Maar Hij hoeft aan Zijn kinderen zich niet meer te bewijzen.

Denkt u dat de wonderen die Petrus deed voor hem zelf een bewijs waren dat God met Hem was. Of dat hij wonderen nodig had om een discipel van de Here Jezus te zijn. Nee, het gevolg van de wonderen die Petrus deed was dat er mensen zich bekeerden. Dit laatste is een bewijs dat God aan het werk is.

Er was een periode dat Petrus verbaasd was als Jezus een wonder deed. Bij zijn roeping deed de Here Jezus ook een wonder. Hij had met zijn maten de hele nacht gevist en niets gevangen. Maar op het woord van de Here Jezus gooide hij zijn netten uit en kon de vissen niet bergen op zijn schip Lucas 5:1-11.

De Here Jezus had de dag daarvoor net zijn schoonmoeder genezen, ook dat was voor hem vast heel bijzonder. De wonderen hadden bij Petrus zijn werk gedaan.

Hij gaf zijn bedrijfje op en volgde de Here Jezus. Natuurlijk heeft hij veel mee gemaakt als discipel van de Here Jezus. Maar toen hij vervuld werd met de Heilige Geest zien we een ander mens.

Ook wij mogen volwassen worden in Christus. We hebben dan geen bevestiging nodig dat God goed is en barmhartig. De wonderen die we meemaken zijn dan niet in het bijzonder voor ons, maar voor onze omgeving.

God kan dan door ons heen werken en wij mogen de heerlijkheid van God tonen aan onze omgeving.

Soms is het wonder voor een individu en soms voor een hele groep.

In het wonder van de genezing van Eneas had tot gevolg dat alle mensen in het hele leefgebied van Lydda en Saron zich bekeerden.

Het wonder van de grote visvangst was vooral bedoeld voor Petrus zelf. Ook de opstanding van Dorkas bracht veel zielen tot bekering.

We lezen dat Petrus overal rondreisde ( **vers 32**).

Wat een verspreiding van het evangelie had dat tot gevolg.

**Handelingen 3:6** "Wat ik heb, geef ik u in namens de Jezus Christus de Nazarener.

Natuurlijk wandelt de kind van God onder een geopende hemel.

God wil zijn kinderen rijkelijk zegenen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd gaat zoals wij wensen.

We mogen al onze wensen bekend maken bij God (Fillipenzen 4:6).

We hoeven ons ook geen zorgen te maken voor de dag van morgen.

We zien echter aan de discipelen dat zij niet gespaard zijn gebleven. Maar wat lezen we in het oude testament een bijzonder passende verklaring van mensen die God kenden in Daniël 3:17-18.

*Vrij vertaald: Als het moet kan God ons verlossen en zo niet dan blijven we God van harte dienen.*

Laten we uitzien naar die momenten dat God door ons heen Zijn heerlijkheid kan laten zien opdat wij getuigen kunnen zijn van de opstanding van de Here Jezus.  
Wij hebben de kracht van de Heilige Geest hiervoor ontvangen. We hoeven het niet alleen te doen.

**Gospel. Jesus is living in me.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ggpnulR8T7Y>