

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 42/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 20 oktober 2019 zal Peter van den Worm het Woord verkondigen en zal Willem Agerbeek de zangdienst leiden.

Voorbede.

Voorbede voor Linda van den Worm voor hun gezondheid. Ook wordt voorbede gevraagd voor broeder Doebar en Sjarien die herstellende zijn van een operatie.

Het Woord van 13 oktober 2019 in een notendop.

Door Barry van Oertel

De Profeet Hosea (vervolg).

Een profeet brengt het woord van God tot de mensen op een manier die God van hem vraagt. Vaak is het zo dat hun leven een voorbeeld is wat God bedoelt te zeggen tegen zijn volk. In Hosea is de boodschap een naderend oordeel.

Maar Gods boodschap is niet compleet als er ook gesproken wordt over een herstel. De boodschap van Hosea speelt zich af 750 jaar voor Christus. Zo'n 25 jaar later wordt Israël (de 10 stammen) door God verbannen uit hun land.

Israël stond aan de vooravond van de verbanning en daarom gebruikt God harde woorden. God heeft zich verbonden aan Israël. Het verbond wordt vergeleken met een huwelijksverbond. Daarom moest Hosea ook trouwen met een vrouw die niet trouw was. Bij het huwelijksverbond dat God sloot met Israël gaf God aan de mensen een groot cadeau, een bruidsschat. Het was de Thora (de Wet) .

In het nieuwe testament is ook sprake van een huwelijk. De Here Jezus is de bruidegom en de gemeente de bruid. De bruidsschat die God aan de gemeente geeft is de Heilige Geest.

God toont zijn wezen en zijn betrokkenheid als Hij aangeeft gekwetst te zijn en toch zich wil ontfermen over zijn volk. Zowel Israël als de leden van de Gemeenten zijn niet al te trouw. Gelukkig dat God heeft voorzien in het bloed van het Lam dat ons vrijwaart van alle zonde.

Door het bloed van het Lam mogen wij vrijmoedig blijven komen voor de troon van genade. Al zijn we nog zo ver afgedwaald, we mogen altijd terug komen bij de Vader (zie de gelijkenis van de verloren zoon).

De tijd van Hosea lijkt op onze tijd. Er zijn plenty afgoden. Ze worden Baäl's genoemd. Baäl betekent meester. Het zijn zaken of dingen die je

overmeesteren en je van God afleiden. Er was veel welvaart in de dagen van Hosea.

De mensen in Israël dachten dat zij de welvaart te danken hadden aan hun afgoden, hun minnaars (Hosea 2:4). Maar God zegt in Hosea 2:7 dat Israël niet heeft erkent dat zij de welvaart van God hebben gekregen.

Laten ook wij ons realiseren dat de welvaart die wij hebben, dat we die van God hebben ontvangen en laten we Hem daarvoor danken.

Gospel. Sometimes Alleluia

<https://www.youtube.com/watch?v=Xmr8mcJIYIE>