

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 41/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 13 oktober 2019 zal Barry van Oertel het Woord verkondigen en Herbert van den Worm de voordienst doen. Er is dinsdagavond bidstond en Willem Agerbeek zal een kort woordje brengen.

Kinderopdracht.

In de dienst van 6 oktober is Jeaynoach Jeaylon de zoon van Randy en Mandy opgedragen.

We wensen ouders en kind Gods rijke zegen toe,

Voorbede.

Voorbede voor Linda van den Worm voor hun gezondheid. Ook wordt voorbede gevraagd voor broeder Doebar en Sjarien die herstellende zijn van een operatie.

Het Woord van 6 oktober 2019 in een notendop.

Door Broeder Delhaye

Lezen Johannes 20: 19-23 en vers 24-31.

De Here Jezus wil dat we niet zullen verslappen. Daar was wel sprake van bij de discipelen. Ze waren niet compleet. Thomas was er niet, hij was wat anders aan het doen. Ze hadden zich ook opgesloten omdat ze vrees hadden voor de joodse leiders.

De les voor ons is, dat wij niet verslappen en er bij zijn als de gemeente samen komt.

De Here Jezus is almachtig. Wanneer er gesloten deuren zijn kan Hij toch binnen komen. Hij is ook bij u, al hebt u zich afgezonderd van de buitenwereld. Een ontmoeting met de Here Jezus is altijd bijzonder. In vers 20 lezen we dat de 10 discipelen verblijd waren toen zij de Here Jezus hadden ontmoet. We lezen in vers 21 dat bij zijn ontmoeting de Here Jezus zijn discipelen Zijn vrede had gegeven. En in vers 22 lezen we dat de Here Jezus op de 10 discipelen zijn adem had geblazen. We lezen dit ook in Genesis dat God Zijn adem in Adam blies en Adam tot een levende ziel werd. Door het blazen van de adem van Jezus op Zijn discipelen werden zij toegerust voor het doen van hun taak. Het blazen van de adem van de Here Jezus verwijst naar de doop met de Heilige Geest, waardoor de discipelen geestelijk levend werden gemaakt.

Thomas heeft dit allemaal gemist. We zien ook zijn reactie. Hij geloofde het niet.

Thomas betekent tweeling. Hij had ook nog een tweede naam Didymus.

Doordat hij er niet bij was bij de 1^e ontmoeting ontbrak het hem aan geloof.

Hij twijfelde aan het bericht dat de Here Jezus was opgestaan.
Maar God had een tweede kans voor Thomas. Na 8 dagen verschijnt de Here Jezus op dezelfde manier aan zijn discipelen. Het getal 8 staat voor een nieuw begin.

Na zijn ontmoeting met de Here Jezus wordt de breuk met Thomas hersteld. Toen kan Thomas zeggen: 'mijn Heer en mijn God'.

Gospel.Sometimes Alleluia

<https://www.youtube.com/watch?v=Xmr8mcJYIE>