

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 35/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 1 september 2019 zal Henk Tirion het Woord verkondigen en Herbert van den Worm heeft dan de voordienst.

Voorbede.

Voor zuster Dompig voor haar huisvesting.

Op de Dinsdagavond is in de komende maand geen dienst ivm de vakantietijd.

Het Woord van 25 augustus 2019 in een notendop.

Door: Peter van den Worm.

Er zijn 150 liederen opgenomen in de Psalmen

De 150 liederen zijn verdeeld in 5 boeken.

De auteurs zijn divers.

David, Mozes, Salomo, Asaf en de Korachieten en nog meerdere personen.

David heeft wel de meeste psalmen gedicht.

De teksten die we gaan lezen zijn ondergebracht in het tweede boek en gaan over de verlossing van de Heere in ons leven.

De psalmen zijn net als poëzie allemaal losse gedeelten die lofzangen zijn voor God.

Omdat we de muziek of stijl van de poëzie niet er bij hebben, kunnen we deze teksten niet volledig in ons opnemen. We hebben hierbij de hulp van de Heilige Geest nodig om te verstaan wat God ons hiermee vandaag wil zeggen.

Ik wil er vandaag 5 uithalen en hierbij stilstaan. 5 gedeelten die gaan over de verlossing van God door Zijn goedheid en genade.

We zullen tot de slotsom komen dat de heerlijkheid van God tot Zijn eer is en niet vermogen wat we kunnen gebruiken voor ons zelf.

Overwinningslied.

Lezen: Psalm 68:20-21

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons.

Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

Gebed om redding.

Psalm 69:14

Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, Heere; er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege Uw grote goedertierenheid; verhoor mij in de trouw van Uw heil.

Gebed om spoedige hulp.

Psalm 70:5

*Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken;
Laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: Laat God groot gemaakt worden.*

Gebed om bescherming in de ouderdom.

Psalm 71:17-18

O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is - verlaat mij niet o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.

Gebed voor Salomo.

Psalm 72:19

*Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;
Laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden, Amen, ja amen.*

Gospel. I need You

<https://www.youtube.com/watch?v=tfPZ9mRIKgs>