

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 39/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 29 september 2019 zal Peter van den Worm het Woord verkondigen en Willem Agerbeek de voordienst doen.

Er is dinsdagavond geen dienst omdat er veel verhinderingen zijn.

Voorbede.

Voorbede voor Arie en Gaby Melissant en Linda van den Worm voor hun gezondheid. Ook wordt voorbede gevraagd voor broeder Doebar en Sjarien die herstellende zijn van een operatie.

Het Woord van 22 september 2019 in een notendop.

Door: Ko de Jong

Thema Eerst zien en dan geloven... of is het juist anders om.

Lezen Johannes 9.

In dit hoofdstuk gaat het vandaag niet om het wonder dat de Here Jezus doet. Het gaat bij God nooit om de wonderen, het gaat Hem om de mens, het individu. God wil dat de mens voor Hem gaat kiezen.

Laten we eens de mensen onder de loep nemen die in de gebeurtenis worden genoemd. En laten we eens zien hoeveel mensen door dit wonder voor God hebben gekozen.

Allereerst de blinde. Hij is hier anoniem. Zijn onuitgesproken bede was om een beetje geld opdat hij kon eten. Mar als hij het woord van de Here Jezus hoort komt hij in beweging en gaat door het geloof naar Siloam om zich te wassen.

Hij is de enige uit het verhaal die God prijst en gaat geloven in het heil dat God de mens biedt. Hij wordt ook door zijn belijdenis wel uit de tempel gegooid.

Toen de Here Jezus het hoorde, dat de man uit de tempel was gegooid, zocht Hem hem op. De Here Jezus laat zijn kinderen niet alleen maar wil het individu helpen en voor hem zorgen.

Dan zijn er ook discipelen van de Here Jezus aanwezig. Voor hen was de blinde een casus, een geval. De vraag voor hen was, wie had er gezondigd.

De buren van de ouders van de blinde waren super verbaasd en nieuwsgierig en twijfelden of dit nu wel een echt wonder was. Misschien was hij de buurjongen wel niet.

De ouders waren natuurlijk blij dat hun zoon kon zien. Maar zij durfden zich niet te uiten omdat zij bang waren voor de Joden, zij zeiden: 'vraag het hem zelf'.

De farizeeërs waren bij Jezus omdat zij de Here Jezus veroordeelden dat Hij een genezing had gedaan op de sabbat.

Kort om, er was maar één persoon die door dit wonder de zaligheid vindt en dat was de blinde. God kijkt om naar het individu. God kijkt om naar u.

Gospel. Jesus is living in me

<https://www.youtube.com/watch?v=ggpnulR8T7Y>