

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 34/ 2019

### **Mededelingen.**

Aanstaande zondag 25 augustus 2019 zal Peter van den Worm verkondigen en Willem Agerbeek heeft dan de voordienst.

### **Voorbede.**

Voor zuster Dompig voor haar huisvesting.

Op de Dinsdagavond is in de komende maand geen dienst ivm de vakantietijd.

Ook op verzoek van John en Suzanna (Macoa) voor de christenen in Hong Kong.

### **Het Woord van 28 juli 2019 in een notendop.**

Door: **Arie Kok**

Thema Jesaja en de boodschap van Jesaja om niet te vertrouwen op eigen kunnen maar op de kracht van de Heilige Geest.

Jesaja 1 t/m 39 gaan over de mens die leeft zonder de hulp van de heilige Geest; zijn oplossingen zijn aards en menselijk.

Vanaf hoofdstuk 40 schrijft Jesaja over de genade van God en de mogelijkheid om te leven door de kracht van de Heilige Geest.

God waarschuwt Israel om niet te vertrouwen op menselijke kracht, op menselijke wapentuig en grote aantallen, maar dat ze hun heil mogen verwachten van de Here. God wil dat Israel tot inkeer komt en Hij wil hen genade geven.

Lezen Jesaja 31: 1-3

Lezen Psalm 37:5

Jesaja zag bij zijn roeping de heerlijkheid van God (Jesaja 6).

Hij vraagt God om hulp en God antwoordt met de reiniging van zijn leven door hem met een vurige kool zijn lippen aan te raken ( vers 7)

Hierdoor kon hij nu God horen spreken.

Als je open staat voor de stem van God, dan kan de Heilige Geest in je werken.

Egypte is het beeld van de wereldse kracht en macht.

De menselijke macht is beperkt en niet functioneel in het Koninkrijk van God.

We moeten de Here verwachten en met zijn kracht de bolwerken van het vlees vernietigen. Als de Heilige Geest in ons werkt kunnen we ook van de grootheid van God getuigen. We kunnen dan ook groeien in Hem en vrucht dragen voor Hem.

Lezen 2 Korinthe 10:3-6 en Jesaja 9:5

We strijden een geestelijke strijd. Hiervoor zijn geestelijke wapens nodig. Ga altijd bij de Here te rade.

**Gospel. I can even walk**

<https://www.youtube.com/watch?v=Z4JFCHcbqEE>