

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 31/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag 4 augustus 2019 zal Broeder Delhaye het Woord verkondigen en Willem Agerbeek heeft dan de voordienst.

Voorbede.

Voor broeder Doebar die pas geopereerd is mogen we bidden om een voorspoedig herstel.

Voor broeder Henk Tirion die woensdag wordt geopereerd. Zijn pacemaker en draden worden vervangen.

Op de Dinsdagavond is in de komende maand geen dienst ivm de vakantietijd.

Het Woord van 28 juli 2019 in een notendop.

Door: Peter van den Worm.

Blijf in Mij en Ik in u
(Johannes 15:4a)

Anders gezegd
Blijf in Mijn liefde
(Johannes 15:9b)

Jezus antwoordde en zei tegen hem: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen en Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen naar Hem toe komen en bij hem intrek nemen.

(Johannes 14:23)

Het geheim van een Christen is dat Hij het Woord van God in zijn dagelijks leven in acht neemt. Je kan het ook anders zeggen. Een Christen leeft uit het Woord van God. Zoals geschreven staat; 'Men zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt' (Mattheüs 4:4).

Heeft het Woord van God zo'n belangrijke plaats in ons leven.

Als dit woord van God (Johannes 14:23) in jou leven de hoogste plaats wil geven, dan zijn er wat vragen die je kunnen helpen bij het in acht nemen hiervan.

Vraag 1 is of je weet wat in het Woord van God geschreven staat? Dan heb ik het niet over de algemene woorden van God maar het woord wat van toepassen is voor jou op een bepaald tijdstip of bij een bepaalde gebeurtenis.

Als je het niet direct weet, zul je wat tijd nodig hebben en onderzoek moeten doen met behulp van de Heilige Geest. Je hebt dan afstemming nodig. Je zult dan in contact moeten komen met de Heilige Geest die je alles zal leren en indachtig maken. Hij zal je het leven van de Here Jezus bekend maken (**Johannes 16:14 en Kolossenzen 3:1-2**).

Vraag 2 is, als weet wat er in Gods Woord geschreven staat, op welke manier ga je het dan uitvoeren; plichtmatig of van harte?

Dit heeft te maken in welk perspectief u het Woord van God ontvangt.

Heeft u een aardgericht of een hemelgericht perspectief.

In de gelijkenis van de verloren zoon deed de oudste zoon alles wat zijn vader hem had opgedragen. Maar hij deed het vanuit zijn eigen perspectief .

Hij verweet zijn vader de liefde voor zijn broer. Kunnen wij putten uit het hart van God. Is God bij ons komen wonen en hebben wij door onze relatie met Hem andere motieven om samen te leven. Uit de gelijkenis van de ponden (het Koninkrijk van God) zie je dat je kunt handelen uit liefde voor God of uit zelfbehoud.

Vraag 3 is, wat is de waarde van het Woord van God.

In de gelijkenis van de koopman en de **kostbare parel** in Mattheüs 13: 45-46 is het Koninkrijk van God voor de koopman zoveel waard dat hij er alles in zijn leven er voor over heeft om het Koninkrijk van God te bezitten en te onderzoeken.

Je kunt pas God gaan leren kennen als Hem verhoogd hebt (**Johannes 8:28**).

Je gaat de hemelse schat pas leren kennen als je het leven wil leven zoals de Here Jezus het doet. Paulus zegt in Filippenzen het volgende:

"En in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden" (**Filippenzen 3:9-11, HSV**).

Het Woord van God is een **testament** dat voor de mensen is opgemaakt door God. Dit wil zeggen dat het juridische waarde heeft als we straks staan voor god als rechter.

Vraag 4 is, hoe werkt het?

De bijbel zegt dat het Woord van God het **hemels brood** is wat we elke dag mogen eten en uitdelen aan anderen. In de tijd van de Here Jezus was het ook zo. De Here Jezus brak het brood en gaf het aan zijn discipelen die gaven het weer door aan de schare.

We moeten dus elke dag leren uit het Woord van God. Eten wel zeggen ons eigen maken. We eten elke dag dus zullen we ook elke dag van uit het Woord van God mogen leren.

In 2 Korinthe 3:1-6 staat dat **de Geest van God** het woord in ons levend maakt. Dus mogen we Gods hulp verwachten bij het toepassen van het Woord van God in ons leven.

Vraag 5 is, hoe betrouwbaar en goed is het?

2 Petrus 1:19

En wij hebben het profetisch woord, dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart.

Het Woord van God wordt in de bijbel gesymboliseerd als een zwaard.

In **Hebreeën 4:12** staat:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Vraag 6 is, Wie is het Woord van God?

Johannes 1 informeert ons wie het Woord van God is.

Het is God (de Zoon van God), en is het licht en leven voor de mensen.

Gospel. 30 minuten gospel.

<https://www.youtube.com/watch?v=wCJeI78J1ho>