

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 27/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag heeft Ko de Jong het Woord en Roy Albersen de voordienst. Vanwege de vakanties zijn er op de dinsdagavonden in juli en augustus geen diensten.

Voorbede.

Voor spoedig herstel van Sjarien, Zr. Dompig en Jopie Gusto (zending Spanje) en John Hyrons (Zending Macao). Allen tobben met hun gezondheid.

Het Woord van 23 juni in een notendop.

Door Barry van Oertel

Lezen: 1 Koningen 8:31-51

Bij de opening van de tempel bidt Salomo tot God en God verhoorde zijn gebed (1 Koningen 9:3). Nu is er geen tempel meer in Jeruzalem. De Gemeente van de Here Jezus, u en ik, die is nu de tempel van God, waar God woont. God heeft een verbond gesloten met Israel door Zijn Naam te verbinden aan de tempel. Hierbij verbindt God ook Zijn wezen met ons.

Salomo bidt God om 7 zaken.

De eerste zaak is de broederschap.

Alle relaties hier op aarde worden beëindigd als we overlijden, behalve de broederschap. Bij broederschap is het belangrijk dat we God zien als onze Vader. En dat we God ook om hulp vragen als er onenigheid is tussen broeders.

De tweede zaak is de aanval van vijanden.

Daarmee wordt natuurlijk ook vijand nummer 1, de boze mee bedoeld. God heeft de doop gegeven om afstand te doen van het oude leven en daarmee ook de aanval van de boze te ontkrachten. We hoeven niet meer onder het juk van de boze, te leven maar zijn hiervan vrij gemaakt net zo als het volk Israël vrijgemaakt is van Farao door de gang door de Schelfzee (de doop).

De derde zaak is de regen.

De regen is van groot belang voor de oogst en de oogstfeesten in Israel.
Het is een typebeeld van de zegen van God in ons leven. Zonder de zegen van God is er in ons leven geen vruchtdracht en geen feest.

De vierde zaak is ellende, ziekte en plagen.

We mogen al deze dingen bij God in gebed brengen als het voorkomt in ons leven. Salomo geeft hierbij ook aan dat je vooral de oorzaak bij je zelf moet zoeken en niet bij een ander. In vers 38 staat dat je de plaag van je hart moet erkennen. Jouw bijdrage aan de ellende moet je realiseren en je handelen moet je veranderen.

De vijfde zaak gaat over de vreemdeling die niet tot het volk van Israel behoort. Salomo vraagt God ook naar deze vreemdeling te horen die omwille van de Naam van God zijn gebed tot God richt.

Het gaat hier om de gemeente van de Here Jezus, die vreemdelingen en bijwoners zijn bij het volk van Israël (Efeze 2:12-19).

De zesde zaak is als Israël uitrekt om strijd te voeren tegen de vijand.

De zevende zaak is vraag om vergeving van zonden.

De twee laatste zijn niet aan bod gekomen vanwege de tijd.

Gospel. I found the answer

<https://www.youtube.com/watch?v=gij1JbwmMGI>