

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 23/ 2019

Mededelingen.

Aanstaande zondag heeft Barry van Oertel het Woord en Herbert van den Worm de voordienst.

Voorbede.

Voor spoedig herstel van Sjarien, Zr. Dompig en Jopie Gusto (zending Spanje) en John Hyrons (Zending Macao). Allen tobben met hun gezondheid.

Het Woord van 23 juni in een notendop.

Door Ko de Jong.

Lezen: Handelingen 2:1-13; Joël 2:28; Kolosenzen 3:1-3

Wat betekent het Pinksterfeest voor u. Het is nu enkele weken na Pinksteren. De vraag aan u is: 'Wat heeft het Pinkstergeest u gebracht?' De uitstorting van Gods Geest was een belofte van de Vader die in Joël voorspeld werd. Door de Heilige Geest kunnen we getuigen (ambassadeurs) van de Here Jezus zijn. Door het contact met de Heilige Geest zijn we in staat om de dingen te zoeken die in de hemel zijn.

De discipelen waren gehoorzaam aan God. Zij gingen terug naar Jeruzalem en wachten daar op de belofte van de Vader, zoals de Here Jezus het hun geze3gd had. Jeruzalem was voor hen niet de prettigste plaats om te verblijven omdat ze zich in de laatste dagen als volgelingen van de Here Jezus niet veilig voelden. Maar ze waren gehoorzaam en deden de wil van God. Pinksteren wil niet alleen zeggen dat God bij de mensen is komen te wonen, maar het wil ook zeggen dat we terug moeten naar het centrum van Gods wil; dus je moet precies doen wat God zegt.

Gospel. Ik zal er zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=k-uWYCAOcmE>