

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week **24**/ 2019

Mededelingen:

Er is op dinsdag 18 juni **geen** bidstond.

De zangdienst van zondag 23 juni 2019 zal verzorgd worden door br. Willem Agerbeek en het woord zal worden gebracht door br. Co de Jong.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, br. Patrick, zr. Jopie (zendelinge in Spanje) die darmkanker heeft en de moeder van zr. Suzanna (van Macau) voor spoedig herstel.

Het Woord van 16 juni in een notendop

Door : br. Peter van den Worm

Thema : Het optimale contact met God

Lezen: Efeziërs 1: 20-23/ Efeziërs 2:10/ 1 Korintiërs 12: 12-31

Soms gebruiken mensen beelden om iets duidelijk te maken. Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Hij geeft hen onderwijs over de dingen van de heilige Geest. Concreet denkt hij aan de gaven die de Geest aan de gemeente geeft. Die gaven zijn heel divers. Ze laten iets zien van hoe veelzijdig God de Heer is. Maar de diversiteit gaat niet ten koste van de eenheid. Net als bij een lichaam. Een lichaam heeft veel delen, toch is het één lichaam. Juist de veelheid draagt bij aan de eenheid.

Met dat beeld zegt hij iets over de gemeente. De kerk is ook een lichaam. De Bijbel noemt de kerk het lichaam van Christus.

God is het Hoofd. Geen contact hebben met het Hoofd is lastig. Het gevolg hiervan is dat sommige christenen geestelijk verlamd raken.

De Heere Jezus wil door de Heilige Geest contact hebben met ons.

Er staat in de Bijbel dat als wij de Heere Jezus verhogen, Hij in ons midden zijt. Door Hem te verhogen, kunnen wij voor Hem functioneren, want wij zijn immers het lichaam van Christus. Wij zijn er om Zijn wil te doen. Hiervoor heb je afstemmingsactiviteiten nodig:

1. **Bidden** (praten met God). Bidden is het opbouwen van een relatie met onze Hemelse Vader. Door gebed zoek je contact met God en je luistert naar wat God te zeggen heeft. God zoekt je hart. Hij is geïnteresseerd in wat je bezighoudt. Jouw uitdaging is om aan je gebedstijd met God te gaan werken. Bidden geeft God namelijk de ruimte om je te helpen en jij kan zelf bepalen hoeveel ruimte jij Hem geeft. Elke christen heeft persoonlijke gebedstijd nodig. Het is handig om een vaste tijd en plek te kiezen.
2. **Bijbellezen**: Begin de dag met God. Hij spreekt vooral door de Bijbel.
3. **Reiniging**: Paulus herinnert de gemeenteleden aan hun bekering en hun doop. Hij zegt: "Wij zijn allen gedoopt in één Geest en daardoor één lichaam geworden." Letterlijk zegt hij: "Wij zijn allen door de Geest één lichaam ingedoopt." Door de Geest ondergedompeld in één lichaam. De doop betekent dat je ingelijfd wordt in de gemeente van Christus.

God is een God van verhooring. Laat onze afstemming op God goed zijn door middel van gebeden.

Amen