

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 18/ 2019

Mededelingen:

Er is op dinsdag 07 mei bidstond van 20:00 u - 21:00 u. Een kort woord zal worden gebracht door br. Willem Agerbeek.

De zangdienst van zondag 12 mei 2019 zal verzorgd worden door br. Roy Albersen en het woord zal worden gebracht door br. Henk Tirion.

Voorbede gevraagd:

- Zr. Sharina Djaoen, zr. Dompig, zr. Linda, zr. Jopie (zendelinge in Spanje) die darmkanker heeft en de moeder van zr. Suzanna (van Macau) voor spoedig herstel.

Condoleance

Condoleance aan de nabestaanden van wijlen zr. Van Veelen. Sterkte en kracht toegewenst in deze droevige tijd.

Het Woord van 05 mei

Door : br. F. del Haye

Thema : Bouwen op de Rots, Jezus Christus

Lezen: Matheus 3: 1-17/ Matheus 4: 1-11/ brief van Corinthiërs

De brief van Matheus 3 gaat over Johannes de Doper en de brief van Matheus 4 gaat over de verzoeking van de Heere Jezus met de duivel na Zijn doop. Hun bediening vond plaats vanuit de woestijn.

Wie was Johannes de Doper?

- Hij was de voorloper van de Heere Jezus,
- Hij was van priesterlijke afkomst,
- Hij raakte geconfronteerd met mensen die gedoopt willen worden zonder dat ze de vruchten van de bekering waardig waren,
- Hij werd verzocht door de duivel d.m.v. deze mensen,
- Hij predikte berouw,
- Hij kondigde de Christus aan. Om ieder misverstand uit de weg te ruimen, zei Johannes: "U hebt gezien dat ik in water doop. Maar het duurt niet

lang of er komt Iemand die veel groter en machtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard Zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij zal het kaf van het koren scheiden. Het koren zal Hij in Zijn schuur brengen, maar het kaf zal Hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat." Met vele van dergelijke waarschuwingen sprak hij de mensen toe.

In verschillende ontmoetingen met de duivel moet de Heere Jezus zien om te gaan met de noodzaak om in bepaalde fysieke behoeften te voorzien, met de drang om dingen te vergaren die het oog strelen en met het verlangen om uitdrukking te geven aan hoogmoed.

Net zoals de duivel dit met andere mensen doet, stapt de duivel op de Heere Jezus af wanneer Hij het kwetsbaarst is; lichamelijk verzwakt door een vastenperiode van veertig dagen. De reactie van de Heere Jezus was -- ook al is Hij Goddelijk--de waarde van bidden en vasten te herkennen.

Hij bestrijdt elke verleiding met de woorden uit de Schrift: een herinnering aan waarheid en wijsheid in het aangezicht van de leugens van de duivel: "*Een mens leeft niet alleen van brood, hij leeft ook van elk woord dat God zegt.*"

Met de reactie: "*Er staat ook dat wij de Heere, onze God, niet mogen uitdagen.*" bestreed Hij de duivel toen deze Hem voor de tweede keer verzocht en Hem naar het dak van de tempel in Jeruzalem nam en gebod om naar beneden te springen.

De derde verzoeking was de brutaalste, want hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld met al hun rijkdom, kennis en cultuur. Voor de derde keer antwoordde de Heere Jezus: "*Geef niemand anders eer dan de Heere, uw God. Doe alleen wat Hij zegt.*"

Bovengenoemde verzoeken/verleidingen leren ons dat wij, Christenen, zich voortdurend verbeteren naar het voorbeeld van Christus, naar het Woord van God. Laten wij leven naar Gods Woord.

De gevallen mens heeft geen vaste grond. Daarom kwam de bediening van Johannes de Doper en de Heere Jezus vanuit de woestijn met als doel vaste grond te geven aan de mens. Wie zijn huis bouwt op de Rots, zal stand houden ondanks de "levensstormen" zoals financiële moeilijkheden, oneerlijk worden behandeld of verzocht etc. God is de Rots van ons heil. Voor God bouwen is voor de eeuwigheid bouwen. Op de Rots bouwen betekent doen wat Jezus zegt; geen woorden maar daden, geef acht op Jezus' geboden, blijf staande in de verzoeking. Richt onze ogen op Jezus alleen, want dan bevinden we ons op vaste grond. We kunnen overwinnen met Christus aan onze zijde, want wij zijn immers meer dan overwinnaars met Hem aan onze Zijde. Amen