

Pinksteren  
9 juni 2019  
(God komt bij ons wonen)

### **Johannes 14:22-23**

*Judas, niet Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.*

### **Psalm 146:5**

*Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God.*

Wat een feest!

God is bij ons komen wonen.

Door Zijn Geest, de Heilige Geest woont God nu bij ons.

En Hij wil onze compagnon zijn en ons elke dag helpen en leiden.

Hij spreekt tot ons door ons zaken in herinnering te brengen (**Johannes 14:26**).

En wij mogen tot Hem spreken door het gebed.

Hij wil met zijn goddelijke kracht en wijsheid ons elke dag ter zijde staan.

Hiep hoi, we zijn niet meer alleen. We hebben de God van Jacob tot ons hulp.

We zouden er alleen ook niets van kunnen maken.

Misschien zouden we er iets van kunnen maken in onze eigen ogen.

Maar waar God in ons leven ons kan helpen is om te leven naar het Woord van God, En daarom zegt Jezus in Johannes 14:23 dat wanneer je Hem lief hebt, de Godheid je komt helpen bij het leven naar Zijn Woord.

Gods aanwezigheid is heel close. Hij komt bij je wonen.

We lezen in Galaten 5:22 wat voor gevolgen de inwoning van God voor u heeft.

U kan met de hulp van God veel meer liefde geven aan de mensen om u heen.

U kan door de Geest van God springen van vreugde net als in een voetbalstadion.

Ondanks een hectische omgeving kan u volle vrede hebben in uw hart.

Van u zal worden gezegd dat u geduldig, vriendelijk en goed bent geworden.

Ook stelt God ons in staat om geloof te hebben in Zijn Woord.

De Heilige Geest leert ons ook om zachtmoedig te zijn en om ons zelf te beheersen. Dit is een bijzonder leven wat God aan ons geeft.

Dit compagnonschap zal zijn tot in der eeuwigheid.

Wat een feest!