

## **Bethel Tempel Rotterdam**

Contactbrief week 41/ 2019

### **Mededelingen.**

Op zondag 26 mei 3 maart zal Broeder Arie Kok het Woord brengen en zal Romeo Dragman de voordienst doen.

Op 9 juni met Pinksteren zullen we weer een gemeenschappelijke dienst hebben met de PKN gemeente in de Credo-kerk. We starten dan om 10.00 uur.

### **Voorbede.**

Voor spoedig herstel van Linda, Sjarien, Zr. Dompig en Jopie Gusto (zending Spanje).

### **Oproep.**

Broeders en zusters die nog niet gedoopt zijn en gedoopt willen worden kunnen zich op geven via dit email adres of bij Henk Tirion.

Op korte termijn zullen wij een doopdienst organiseren op een zaterdag.

### **Het Woord van 19 mei in een notendop.**

Door Peter van den Worm.

### **Lezen: Lukas 16:19-31**

*De rijke man en de bedelaar Lazarus.*

In deze gelijkenis staat de wil van God ( het woord van God) centraal.

In de tijd van Jezus was er nog geen bijbel. Er was wel de Wet en de profeten als een voorloper op de bijbel.

Jezus zegt in Lukas 16: 16 dat in de Wet en de Profeten het Koninkrijk van God verkondigd werd.

Het Woord van God later aangevuld met de evangeliën en de brieven van de apostelen verkondigt de wil van God ( oude en nieuwe testament).

In de gelijkenis is sprake van 2 verschillende situaties.  
Voor elk is er in het Woord van God een advies.

1. Een rijkemans leven.
2. Een zieke bedelaar.

### Als je jouw leven meer vergelijken kan met die van de rijke man.

Is je leven zo dat je elke dag vrolijk en met overdaad kunt leven, dan mogen we God daarvoor danken. Want God geeft ons die zegeningen en Hij geeft ons onze gezondheid. Maar God geeft ons ook mensen die ons nodig hebben en een beroep op ons doen. Het kunnen broeders en zuster zijn uit de gemeente, of buren uit de straat of familie of vrienden of zomaar iemand die we ontmoeten of een hulpproject ver van ons bed.

Lees ook de gelijkenis van de barhartige Samaritaan [Lucas 10:25-37](#)

### **Mattheüs 12:30-31.**

God vraagt van u en mij dat wij onze naaste zullen liefhebben als ons zelf.

### **1 Timotheüs 6:17-19**

- Niet hoogmoedig zijn,
- niet de hoop vestigen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God.
- Goed doen
- Rijk in goede werken
- Vrijgevig zijn
- Bereidt om te delen

In de zaligsprekingen van Mattheüs 5 is er ook aandacht voor de barmhartigen.

We lezen in de gelijkenis dat Lazarus niet zomaar in de buurt van de Rijke man was, maar dat hij uitzag naar wat voedsel (kruimeltjes) dat overbleef bij de rijke man.

God geeft de armen aan u en mij opdat wij barmhartigheid aan hen kunnen schenken. Jezus zegt tegen de mensen die klaagden over verspilling van geld, toen hij werd gezalfd door Maria; de armen hebt u altijd bij u. En tegen de rijke jongeling zegt Hij: 'geef je geld aan de armen'.

### **Als je leven min of meer vergelijkbaar is met die van Lazarus.**

In de gelijkenis van de arme Lazarus zie je hoeveel God van Lazarus houdt  
Hij zit op schoot bij Abraham, het grote voorbeeld van geloof.

Hij wordt getroost door Abraham, die een typebeeld is van God zelf.

**Openbaring 21:4** God wist alle tranen uit onze ogen.

**Jacobus 2:5** Je bent uitverkoren om rijk te zijn in het geloof.

God heeft je niet verlaten, Hij zal altijd bij je zijn.

In **Mattheüs 5 vers 1-12** (zaligsprekingen) heeft God een speciale plaats voor de armen van geest en de treurende.

Als bedelaar heb je je mede mens nodig. Dat hoef je je niet voor te schamen.

In de gelijkenis zou je meer respect hebben voor Lazarus dan voor de rijke man.

De rijke man moet zich schamen en Lazarus mag het leven bederven van de Here Jezus. Als je het goed bekijkt zijn we allemaal bedelaars en hebben de genade van God hard nodig.

### **Het Koninkrijk van God is gepredikt aan alle mensen, daarmee moeten we het doen.**

Zou God nog meer moeten doen dan Zijn Woord aan ons bekend te maken.

Zou het helpen dat er iemand uit de dood zou opstaan het de beloften van Gods Woord zou bevestigen?

De rijke man was na zijn dood in de hel terecht gekomen. De beschrijving van zijn toestand is vreselijk. Hij vroeg aan Abraham om dat door Lazarus aan zijn broers te laten weten. Maar Abraham zag daar geen heil in. Als zij het Woord van God niet aannemen dat zullen ze dat ook niet doen als er iemand opstaat uit de dood.

Er is wel iemand opgestaan uit de dood, en dat is de Here Jezus. En zelfs de kerkleiders van die tijd hebben de verhalen van de bewakers in de dofpot gestopt.